

Maart 2024

Programma
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Thuiskomst

door ds. Martijn van Leerdam

*Hij kwam thuis. Hij zei niets.
Er was hem echter duidelijk iets naars
overkomen.
Hij kroop met zijn kleren aan in bed.
Verborg zijn hoofd onder de deken.
Trok zijn knieën op.
Hij is rond de veertig, maar op dit moment
niet.
Hij bestaat, maar niet meer dan in zijn
moeders buik,
Vele huiden ver, in een beschuttend duister.
Morgen moet hij een lezing houden over de
homeostase
In de metagalactische astronautiek.
Maar voorlopig ligt hij opgerold te slapen.*

(Wisława Szymborska, in: 'Uitzicht met
zandkorrel', Meulenhoff 1997)

Wisława Szymborska is een Poolse dichteres.
Ze won in 1996 de Nobelprijs voor de
literatuur. In de Pauluskerk komen er nogal
wat Polen op bezoek. Bijna allemaal kennen
ze haar werk. De gedichten van Szymborska
worden op veel Poolse scholen bestudeerd.

De man van dit gedicht, Thuiskomst, lijkt
een beetje op mensen die op straat leven.
Sommige dakloze mensen maken zich zo
klein mogelijk. Zij verbergen zich en willen

niet worden gezien. Hoofd onder de deken,
in een beschuttend duister verstopt. In een
hoekje van de kerk, of de bosjes van het
Zuiderpark.

"Hij is rond de veertig, maar op dit moment
niet." In de ogen van het grote publiek zijn
dakloze mensen haveloos, dronken, slordig
gekleed. Wie dakloos is wordt gereduceerd
tot de eigenschappen van een cliché. Zijn
normale menselijke eigenschappen vallen
weg, lijken niet meer van toepassing te zijn.
Een dakloos persoon kan 19 of 68 zijn: voor
het beeld maakt het weinig uit.

Je weet echter nooit wat er schuilgaat achter
een gezicht. Een tijdje geleden hadden
we een professionele violist, die dakloos
geworden was. Zijn fraaie muziek galmde
dagelijks door de kerk. Andere dakloze
mensen blijken alles te weten van de
klassieke oudheid, de bijbel of techniek.

Hebben we ook experts op het gebied van de
metagalactische astronautiek, zoals de man in
het gedicht? Ik zou het niet op voorhand willen
uitsluiten.

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam>.

De kerkdiensten zijn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.

Deze vindt u hier: www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 3 maart Voorganger ds. Hanneke Allewijn Tweede dienst in de serie over de 7 werken van barmhartigheid	10:30 uur
	Zondag 10 maart Stilteviering	10:30 uur
	Zondag 17 maart Kerkdienst met maaltijd	Let op! > 13:00 uur
	Zondag 24 maart Voorganger ds. Paulien Matze, popmuziekdienst	10:30 uur
	Donderdag 28 maart - 'Witte Donderdag' Meditatie in het Eethuis	17:00 uur
	Vrijdag 29 maart - 'Goede Vrijdag' Voorganger ds. Martijn van Leerdam	18:30 uur
	Zaterdag 30 maart - 'Stille Zaterdag/Paasnacht' Voorganger Co Elshout	18:30 uur
	Zondag 31 maart - 'Pasen' Voorganger ds. Martijn van Leerdam	10:30 uur
	Zondag 31 maart - 'Pasen' Kerkdienst met maaltijd	Let op! > 13:00 uur
	Elke vrijdagavond Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep	20:00 uur
<i>Open Huis</i>	Iedere dag (behalve tussen: 12:30 - 13:00 en 16:30 - 18:15 uur) De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	09:00 - 21:00 uur
<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	09:00 - 16:30 uur
<i>Kerkcafé</i>	Maandag, dinsdag en donderdag, op vrijdag: 'Klimaatcafé'	12:00 - 13:00 uur
<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag	16:45 uur
<i>Kapper</i>	Elke maandagochtend Elke dinsdagochtend Gratis knipbeurt. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie.	vanaf 11:00 uur vanaf 10:00 uur
<i>Taallessen</i>	Elke maandag: Nederlands - beginners: Elke donderdag: Nederlands - gemiddeld niveau: Graag aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl	10:00 uur 11:00 - 12:30 uur

<i>Kunst & Cultuur</i>	Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! Neem voor meer informatie contact op met Tamar Kemperman, thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl	
<i>Open Atelier</i>	Elke maandag met Marcha van den Hurk Elke donderdag met Fatima Barzngé Elke zaterdagmiddag met Esther van Leeuwen Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.	13:30 - 16:00 uur 13:30 - 16:00 uur 13:30 - 15:30 uur
<i>Yoga</i>	Elke maandag O.l.v. Thijs Verheij	14:00 uur
<i>Gitaarles</i>	Elke dinsdag Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan.	19:00 - 20:30 uur
<i>Schrijversatelier</i>	Woensdag 6, 13 en 20 maart O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil.	11:00 - 12:30 uur
<i>Leescafé</i>	Woensdag 6, 13 en 20 maart Aansluitend op het Schrijversatelier (in dezelfde ruimte) lezen we ter inspiratie eigen werk vanaf 2015.	12:30 - 13:00 uur
<i>Poetry International</i>	Woensdag 27 maart Poetry International komt naar het Schrijversatelier om samen met de mensen te praten over gedichten, gedichten te schrijven en voor te dragen.	11:00 - 13:00 uur
<i>Theateratelier Rotterdamers zonder papieren</i>	Elke woensdag Locatie: Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513. We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.	13:00 - 16:00 uur
<i>Zanggroep</i>	Elke woensdag Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in 't Engels en Nederlands, en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.	14:00 - 15:30 uur
<i>Percussieles</i>	Elke woensdag Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	19:00 - 20:30 uur
<i>Taalcafé</i>	Elke donderdag op het Kerkplein O.l.v. Mike kan iedereen hier Nederlands oefenen.	13:15 - 14:15 uur
<i>Spiritueel Uur</i>	Elke donderdag Activiteit voor onze bezoekers, waarin we door stilte en uitwisseling de diepte in willen gaan. Begeleid door Barbara Triesschiijn en Fred Houben.	13:30 - 15:00 uur
<i>Gratis fotoshoot</i>	Vrijdag 1 maart (elke eerste vrijdag van de maand) Fotoshoot met buurman William. Wil je een mooi portret van jezelf? Kom dan langs in het Open Atelier.	10:30 - 11:30 uur
<i>Repaircafé</i>	Woensdag 6 en 27 maart op het Kerkplein Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien? Kom dan langs op het kerkplein.	13:30 - 16:00 uur
<i>Koken met bezoekers & lunch op het Kerkplein</i>	Woensdag 13 maart In de ochtend koken we met bezoekers een lekkere lunch. Om 13:00 uur is er open lunch op het Kerkplein.	13:00 - 14:00 uur

<i>Leerhuis</i>	Donderdag 14 maart Thema: Sabbath Pekoedé (de berekeningen van de gaven), Ex. 38:21-40:38.	12:00 - 14:00 uur
<i>Muziekavond</i>	Donderdag 14 maart M.m.v. Ton Severijnen (contra tenor), Kees van Goeverden (orgel) en Jan Blankers (orgel); muziek van o.a. Saint-Saëns en Liszt.	19:30 uur
<i>Seniorenconvent</i>	Woensdag 27 maart Uitwisselen van ervaringen bij het ouder worden, ingeleid door Riekje ten Have.	10:30 uur
<i>Poolse Filmavond</i>	Donderdag 28 maart Samen kijken we naar een Poolse film, met Engelse ondertiteling.	18:30 uur
<i>Extra muziekavond</i>	Donderdag 28 maart Vocaal ensemble Terzo Tempo o.l.v. Bas Boender, m.m.v. Dolf Tielkemeijer declamatie.	19:30 uur

ACTIE RECHT OP RUST

Van donderdag 29 februari 19:00 uur tot vrijdag 1 maart 09:00 uur

We blijven ook dit jaar actievoeren voor iedereen die noodgedwongen de nacht op straat door moet brengen. In navolging van de Recht-op-Rust-acties in 2023 op Rotterdam CS en voor het Stadhuis, bouwen we opnieuw een tentenkamp, dit keer in het Wijkpark Oude Westen. Met een groep kunstenaars en gemeenteraadsleden creëren we een warme plek waar iedereen welkom is. Wees welkom om te komen overnachten (er zijn veldbedden beschikbaar, je kunt ook zelf een pop-up tent meenemen), je stem te laten horen op de zeepkist, wat te eten of te drinken langs te brengen, of er gewoon te zijn.

Paulus Podium en onthulling kunstwerk Red Yellow Orange Blues

Vrijdag 22 maart 19:00 – 20:15 uur

Feestelijke onthulling van het nieuwe videokunstwerk van Marieke van der Lippe op de schermen boven de balie op het Kerkplein. Rondom de onthulling zijn er diverse optredens van bezoekers en betrokkenen van de Pauluskerk. Wil je een optreden van max 5 minuten doen? Graag vóór 18 maart aanmelden bij thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl

De vaste tijden van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:

www.pauluskerkrotterdam.nl/spreekuren/

Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam

kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

Twintig jaar leerhuis met dominee Kees Schakel

2004 was een bijzonder jaar voor de kerken in Nederland. Het was het jaar waarin de nieuwe Bijbelvertaling het licht zag. Deze werd ook gebruikt voor de nieuwe uitgave van de Tenach: een tweetalige, met de Hebreeuwse tekst in de rechter kolom en de Nederlandse tekst (de nieuwe Bijbelvertaling) in de linker kolom. Wat een geweldige vondst voor geïnteresseerden, nu de originele teksten elkaar konden verrijken! In 2004 verscheen ook de door de theoloog Pieter Oussooren geschreven Naardense Bijbel - met daarin het Oude en het Nieuwe Testament - die zo dicht mogelijk bij de Tenach en de Griekse teksten bleef.

Ook in de Pauluskerk was 2004 een bijzonder jaar: op 4 maart hield ds. Kees Schakel zijn eerste leerhuisavond in de 'oude' Pauluskerk. Dat is nu 20 jaar geleden, dus een goed moment voor een korte terugblik. Ds. Hans Visser, Hilde Burger, Wil Vos, Wendelieke Weersma, Karin Dijkstra, en ondergetekende (als coördinator), startten het leerhuis vanuit de pastoraatsgroep. Anderen sloten zich hier al snel bij aan. In het begin werd de inleiding verzorgd door Hilde Burger, tijdelijk vervangen door de dominicaanse broeder Paul van Dam. Na Hilde zette de Amsterdamse Kees Schakel het leerhuis voort en tot grote vreugde van de deelnemers doet hij dat nog steeds. Sinds 29 januari 2014 de is de coördinatie in handen van Wim van Stiphout.

In psalm 133, staat: 'Hine ma tov oe manajiem sjavet achiem gam jachad', dat betekent: 'Zie hoe goed en hoe lieflijk is het als broers bijeenkomen'. Deze tekst verwoordt voor mij hoe de Pauluskerk betrokken is bij de Evangelisch Lutherse School en de kerk in Beit Sahour, nabij Bethlehem, op de door Israël veroverde Palestijnse Westoever. Juist nu de oorlog tussen Israël en Hamas zo hartverscheurend veel leed veroorzaakt, is het goed te luisteren hoe grote joodse geesten als Hannah Arendt, Martin Buber en Abraham Joshua Heschel, medewerker van ds. Martin Luther King, en andere wijze rabbijnen ons de Bijbelteksten uitleggen en hoe Kees Schakel ons daarvan in het leerhuis op het spoor zet. In 1988 schreef rabbijn Awraham Soetendorp in het kader van het jubeljaar zijn boek 'Als het nu niet is, wanneer dan wel'. Hoe herkenbaar nu en wat een voorrecht lid te zijn van het diaconaal centrum Pauluskerk, waarin de betrokkenheid bij het leerhuis en de verdrietige zaak van onze Palestijnse broeders en zusters in Beit Sahour al zo lang bestaat.

Shalom/Salam beste lezers en lezeressen,

Kees Thieme