

Januari 2024

Programma Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Feest vieren, en weer aan de slag

door ds. Martijn van Leerdam

Rotterdam is een arbeidersstad. Dat zien we aan de vrijwilligers van de Pauluskerk, die zelfs in hun vrije tijd goed bezig zijn. Zonder hen zou er weinig van terecht komen. We zien het aan de medewerkers van de staf, die toch maar mooi staande blijven op de intense werkplek die de Pauluskerk vaak is. En we zien het aan de bezoekers in de Pauluskerk, die veelal als arbeidsmigrant naar de stad gekomen zijn.

Terwijl december een feestmaand is en Kerst nog in het verschiet ligt, worden in januari de kerstbomen weer afgetuigd. December kom je op gezelligheid nog wel door. Maar in januari komt het aan op de arbeidsmoraal. 's Avonds een vent, 's morgens een vent, zei mijn moeder vroeger. Dat valt niet altijd mee.

Dit geldt ook voor mensen die leven op straat. In december is er veel liefdadigheid. Maar als de gezichten in januari weer strakker staan, en de hartverwarmende sfeeracties weer achter je liggen, dan leef je nog steeds op straat. En dan wordt het er niet makkelijker op.

Voor ons, in de Pauluskerk, is dat reden om niet te blijven afwachten. Sommige medewerkers en bezoekers zullen misschien nog wat kleine oogjes hebben. Maar in het

nieuwe jaar pakken we de draad meteen weer op. Weer of geen weer. Met vrijwilligers en betaalde medewerkers. Met opvang, actie en zorg.

Een bijzonderheid in het nieuwe jaar is dat de nachtopvang van de Pauluskerk, op de 3^e en de 4^e etage van de kerk, vanaf 1 januari weer helemaal in eigen handen is. Na een pilot van drie jaar met de gemeente Rotterdam, in het kader van de Landelijke Vreemdelingenvoorziening, zorgen we nu weer helemaal zelf voor de nachtopvang in de kerk. Dat betekent dat er een nieuw team van vrijwilligers van start gaat. Ook de nachtwakers zijn anders georganiseerd. En naar verwachting komt er de komende tijd een aantal nieuwe bewoners bij.

Laten we hen een warm welkom geven met elkaar, en laten zien waar de Pauluskerk in Rotterdam voor staat: voor barmhartigheid, menswaardigheid en rechtvaardigheid. Voor feest en gezelligheid op z'n tijd, en een uitstekende arbeidsmoraal.

PS

Op donderdag 18 januari vindt van 17:00 tot 19:30 uur de nieuwjaarsreceptie van de Pauluskerk plaats. Ik hoop u daar te zien!

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam>.

De kerkdiensten zijn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.

Deze vindt u hier: www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 7 januari Voorganger ds. Martijn van Leerdam	10:30 uur
	Zondag 14 januari Stilteviering	10:30 uur
	Zondag 21 januari Kerkdienst met maaltijd	16:30 uur
	Zondag 28 januari Voorganger ds. Dick Couvée	10:30 uur
	Elke vrijdagavond Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep	20:00 uur
<i>Open Huis</i>	Iedere dag (behalve tussen: 12:30 - 13:00 en 16:30 - 18:15 uur) De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	09:00 - 21:00 uur
<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	09:00 - 16:30 uur
<i>Kerkcafé</i>	Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag	12:00 - 13:00 uur
<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag (m.u.v. maandag 1 en 15 januari)	16:45 uur
<i>Kapper</i>	Elke maandagochtend Elke dinsdagochtend Gratis knipbeurt. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie.	vanaf 11:00 uur vanaf 10:00 uur
<i>Taallessen</i>	Elke maandag: Nederlands - beginners: Elke dinsdag: Nederlands - gemiddeld niveau: Elke donderdag: Nederlands - gemiddeld niveau: Graag aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl	10:00 uur 11:00 - 14:00 uur 11:00 - 12:30 uur
<i>Kunst & Cultuur</i>	Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! In de periode van 1 t/m 7 jan. vinden er geen reguliere activiteiten plaats. Neem voor meer informatie contact op met Tamar Kemperman, thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl	
<i>Vioolles</i>	Elke maandag Harald kan je alles leren over de viool. Zowel voor beginners als meer gevorderde spelers.	10:00 - 12:00 uur
<i>Open Atelier</i>	Elke maandag met Marcha van den Hurk Elke donderdag met Fatima Barzngé Elke zaterdagmiddag met Esther van Leeuwen Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.	13:30 - 16:00 uur 13:30 - 16:00 uur 13:30 - 15:30 uur

<i>Yoga</i>	Elke maandag O.l.v. Thijs Verheij	14:00 uur
<i>Gitaarles</i>	Elke dinsdag Jaime Nanoa geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan.	19:00 - 20:30 uur
<i>Theateratelier Rotterdamers zonder papieren</i>	Elke woensdag Locatie: Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513. We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.	13:00 - 16:00 uur
<i>Zanggroep</i>	Elke woensdag Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in 't Engels en Nederlands, en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.	14:00 - 15:30 uur
<i>Percussieles</i>	Elke woensdag Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	19:00 - 20:30 uur
<i>Spiritueel Uur</i>	Elke donderdag Nieuwe activiteit voor onze bezoekers, waarin we door stilte en uitwisseling de diepte in willen gaan. Begeleid door Barbara Triesschijn en Fred Houben.	14:00 uur
<i>Repaircafé</i>	Woensdag 10 en 31 januari op het Kerkplein Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien? Kom dan langs op het kerkplein.	13:30 - 16:00 uur
<i>Leerhuis</i>	Donderdag 18 januari Thema: De binding van Isaak, Genesis 22:1-24 (slot).	12:00 - 14:00 uur
<i>Seniorenconvent</i>	Woensdag 24 januari Ds. Dick Couvée komt langs. Aan hem stellen we o.a. de vraag: "Hoe ervaart u deze periode van 'met emeritaat zijn' en ineens niets meer te 'moeten'?"	10:30 uur
<i>Filmavond</i>	Donderdag 25 januari in de Kerkzaal Samen kijken we naar een fijne winterfilm. Hou de informatieborden in de Pauluskerk in de gaten om te weten welke film we gaan kijken!	18:30 uur

Lunchconcert & koken met bezoekers

Woensdag 17 januari om 13:00 uur op het Kerkplein

Leerlingen van de Havo/VWO voor muziek en dans komen mooie nummers spelen.

In de ochtend maken we met bezoekers een lekkere lunch die tijdens het concert gegeten wordt.

Nieuwjaarsreceptie van de Pauluskerk

Donderdag 18 januari 2024 van 17:00 - 19:30 uur op het Kerkplein

Graag willen wij u uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie van de Pauluskerk Rotterdam. Volgens een aloude Pauluskerktraditie is er een lopend buffet met Chinees eten. Een mooie gelegenheid om samen het nieuwe jaar in te luiden en te genieten van elkaars gezelschap! Wij hopen van harte dat u aanwezig kunt zijn voor deze aftrap van een nieuw kalenderjaar in de Pauluskerk.

ACTIE RECHT OP RUST

In de winter gaan we regelmatig actie voeren om aandacht te vragen voor iedereen die noodgedwongen de nacht op straat door moet brengen. Hou de website en informatie borden in de Pauluskerk in de gaten voor actuele data en locaties!

Verkoop van boek van Pauluskerkpredikant Martijn van Leerdam

Het boek *Krimp – waarom de kerk naar de haaien gaat maar wij toch hoopvol zijn* van Gerrit van Dijk en onze predikant-directeur van de Pauluskerk Martijn van Leerdam, is te koop in ons winkeltje van Beit Sahour voor 17 euro. U ondersteunt hiermee de school en de kerk in Beit Sahour, een Palestijns dorp waar enkele gemeenteleden van de Pauluskerk nauwe banden mee hebben.

Het winkeltje is open op de eerste zondag van de maand na de kerkdienst in de Pauluskerk. U kunt het ook bestellen via Pauluskerk-vrijwilliger Hans van der Sluis. Hij is telefonisch bereikbaar via 06 - 55 19 38 72. 'Het is een zinvol boek, zeker in deze tijd', zegt Van der Sluis. 'En daarnaast ook nog eens prettig te lezen.'

De vaste tijden van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:

www.pauluskerkrotterdam.nl/spreekuren/

Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam

kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk