

December 2023

Programma
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Donkere dagen

door ds. Martijn van Leerdam

Als er één ding spannender is dan verkiezingen, dan is het de periode na de verkiezingen. Want welke partij gaat met wie, en wat is dan het resultaat? Het maakt een groot verschil voor mensen die we opvangen in de Pauluskerk.

Tegelijkertijd is het een illusie om te denken dat het nieuwe kabinet de problemen rond dakloosheid wel even zal oplossen. Het zou niet nodig moeten zijn, dat kwetsbare mensen op straat terecht komen en zo afhankelijk worden van instellingen als de Pauluskerk. Maar het is altijd zo geweest, en misschien zal het ook wel altijd zo blijven.

Dat neemt niet weg dat er soms grote ambities zijn. De landelijke overheid heeft zich ten doel gesteld om in 2030 helemaal geen dakloosheid meer te hebben in Nederland. De gemeente Rotterdam heeft zich daar achter geschaard.

Toch klinkt zo'n doelstelling mooier dan het is. Rotterdam probeert dit namelijk voor elkaar te krijgen door zoveel mogelijk dakloze mensen de stad of het land uit te zetten. Extra opvangplaatsen en sociale huurwoningen erbij, dat zit er niet in.

In de Middeleeuwen stonden er rondom de grote steden grote palen, die de stadsgrens aangaven: banpalen. Mensen die uit de stad werden verbannen, mochten daar niet meer langs. In feite zijn we weinig opgeschoten sinds die tijd.

Rotterdam wijst bij het tegengaan van dakloosheid naar de verantwoordelijkheid van andere steden en dorpen in de streek: zij moeten het nu maar oplossen. En de Nederlandse en de Europese politiek zetten steeds meer in op het uitzetten van vluchtelingen, veelal naar landen waar het helemaal niet veilig is.

Politieke trends komen en gaan, maar er zullen altijd mensen zijn die zich inzetten voor barmhartigheid en rechtvaardigheid. Daar staan we voor in de Pauluskerk, en ook in de donkere dagen voor Kerst zetten we ons daarvoor in. Er is licht in de duisternis.

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam>.

De kerkdiensten zijn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.

Deze vindt u hier: www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 3 december	10:30 uur
	Voorganger ds. Martijn van Leerdam	
	Zondag 10 december	10:30 uur
	Stilteviering	
	Zondag 17 december	16:30 uur
	Kerkdienst met maaltijd	
	Elke vrijdagavond	20:00 uur
	Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep	

Kerstmis en Nieuwjaar

Zondag 24 december: Kerstdiner - opgeven bij de balie van Team Welkom	vanaf 17:00 uur
Zondag 24 december: Kerstnachtdienst met de Nico Adriaans Stichting	19:30 uur
O.l.v. Martijn van Leerdam	
Maandag 25 december: Eerste Kerstdag	10:30 uur
Voorganger ds. Martijn van Leerdam	
Maandag 25 december: Kerstviering bij de Nico Adriaans Stichting (NAS)	17:00 uur
O.l.v. Nico Binnendijk, bij de NAS aan de Vijverhofstraat	
Zondag 31 december (Oudjaarsdag): Kerkdienst met maaltijd	14:00 uur

<i>Open Huis</i>	Iedere dag	09:00 - 21:00 uur
	(behalve tussen 12:30 - 13:00 uur en tussen 16:30 - 18:15 uur)	
	De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen.	
	Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	

<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag	09:00 - 16:30 uur
	Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	

<i>Kerkcafé</i>	Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag	12:00 - 13:00 uur
-----------------	---	--------------------------

<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag	16:45 uur
----------------	----------------------------	------------------

<i>Kapper</i>	Elke maandagochtend	vanaf 11:00 uur
	Elke dinsdagochtend	vanaf 10:00 uur
	Gratis knipbeurt. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie.	

<i>Taallessen</i>	Elke maandag: Nederlands - beginners:	10:00 uur
	Elke dinsdag: Nederlands - gemiddeld niveau:	11:00 - 14:00 uur
	Elke donderdag: Nederlands - gemiddeld niveau:	11:00 - 12:30 uur
	Graag aanmelden via: taalles@pauluskerkrotterdam.nl	

<i>Kunst & Cultuur</i>	Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! In de periode van 25 dec t/m 7 jan vinden er geen reguliere activiteiten plaats. Neem voor meer informatie contact op via: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl	
<i>Open Atelier</i>	Elke maandag met Marcha van den Hurk Elke donderdag met Fatima Barzngé Elke zaterdagmiddag met Esther van Leeuwen Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.	13:30 - 16:00 uur 13:30 - 16:00 uur 13:00 - 15:30 uur
<i>Yoga</i>	Elke maandag O.l.v. Thijs Verheij	14:00 uur
<i>Gitaarles</i>	Elke dinsdag Jaime Nano ha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan.	19:00 - 20:30 uur
<i>Schrijversatelier</i>	Elke woensdag O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil.	11:00 - 12:30 uur
<i>Leescafé</i>	Elke woensdag Aansluitend op het Schrijversatelier (in dezelfde ruimte) lezen we ter inspiratie eigen werk vanaf 2015.	12:30 - 13:00 uur
<i>Theateratelier</i> <i>Rotterdamers</i> <i>zonder papieren</i>	Elke woensdag Locatie: Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513. We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.	13:00 - 16:00 uur
<i>Kerstliedjes zingen</i>	Elke woensdag in het Stiltecentrum De weken voor kerst gaan we elke woensdagmiddag o.l.v. Ed kerstliedjes zingen. Deze brengen we ten gehore tijdens het kerstdiner op 24 december. Wees welkom om een keer of vaker mee te zingen en samen op 24 december de bezoekers te verblijden met heerlijke kerstnummers.	14:00 - 15:30 uur
<i>Percussieles</i>	Elke woensdag Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	19:00 - 20:30 uur
<i>Het Spirituele Uur</i>	Elke donderdag Nieuwe activiteit voor onze bezoekers, waarin we door stilte en uitwisseling de diepte in willen gaan. Begeleid door Barbara Triesschijn en Fred Houben.	13:30 - 15:00 uur
<i>Theateratelier</i> <i>Stemmen uit de Stad</i>	Elke vrijdag Locatie: Formaat, Westzeedijk 513. We werken we met allerlei spelvormen en oefeningen. Een middag vol beweging, ontspanning en plezier.	13:30 - 16:00 uur
<i>Repaircafé</i>	Woensdag 6 en 27 december op het Kerkplein Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien? Kom dan langs op het kerkplein.	13:30 - 16:00 uur
<i>Gratis fotoshoot</i>	Vrijdag 1 december (elke eerste vrijdag van de maand) Fotoshoot met buurman William. Wil je een mooi portret van jezelf? Kom dan langs in het Open Atelier.	10:30 - 11:30 uur
<i>Leerhuis</i>	Donderdag 14 december Thema: De binding van Isaak (Genesis 22); vervolg.	12:00 - 14:00 uur

<i>Muziekavond</i>	Donderdag 14 december M.m.v. het Oasequartet (blokfluiten) uit Zoetermeer, Wout van Goeverden (viool) en Kees van Goeverden (orgel). Programma voor Advent en Kerst, o.a. het bekende concert van Corelli.	19:30 uur
<i>Filmmiddag</i>	Woensdag 27 december in de Kerkzaal Samen kijken we een heerlijke decemberfilm. Hou de informatieborden in de Pauluskerk in de gaten om te weten welke film we gaan kijken!	13:15 uur

Concert The Transformers

Zondag 3 december om 15:00 uur in Grounds

The Transformers is een Rotterdams collectief dat de verborgen verhalen van de stad tot leven brengt in nieuwe muziek. Doorleefde ervaringen van (ex) dak- en thuislozen en andere mensen in een sociaal kwetsbare positie, worden in samenwerking met professionele muzikanten getransformeerd tot een krachtige performance. Bij de The Transformers spelen bezoekers mee vanuit de Pauluskerk, Pameijer, Ontmoeting, Pluspunt en Antes. Gratis kaarten zijn beschikbaar voor betrokkenen van de Pauluskerk. Aanmelden bij de welkomstbalie of bij Thamar.

Kerstconcert Couleurs Vocales

Zondag 17 december om 14:00 uur

Fijne, warme kerstmuziek voor bezoekers en betrokkenen van de Pauluskerk, beneden op het Kerkplein. Iedereen is welkom!

Actie Recht op Rust

Let op! De Actie Recht op Rust is verplaatst naar:

woensdag 20 dec. 17:00 uur - donderdag 21 dec. 09:00 uur, voor het Stadhuis op de Coolsingel

In deze nacht vragen we wederom aandacht voor de toenemende dakloosheid in Rotterdam.

Steeds meer mensen brengen noodgedwongen de nacht op straat door. De opvang die er is, is niet toereikend en toegankelijk genoeg. De winteropvang gaat alleen open als de gevoelstemperatuur onder de 1 graad celsius is, dat is mensonterend. Daar moet verandering in komen! Met een groep kunstenaars, betrokken partnerorganisaties en een groep gemeenteraadsleden bouwen we een tentenkamp en een warme plek waar iedereen welkom is. We beginnen met een straatdiner. We laten de stad zien die we wél willen: waarin iedereen tot rust kan komen, welkom is, waar we zorg voor elkaar dragen.

Wees welkom om mee te bouwen, te komen overnachten (en zijn een aantal veldbedden beschikbaar, je kan ook zelf een pop-up tent mee nemen), je stem te laten horen op de zeepkist, wat te eten of te drinken langs te brengen, of er gewoon te zijn! Voor het definitieve programma zie de website van de Pauluskerk of de borden in de Pauluskerk..