

September 2023

Programma
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Welverdiende (on)rust

door ds. Martijn van Leerdam

In september zijn de openingstijden van de Pauluskerk weer ruim als vanouds: van 9 tot 21 uur. Als je een gastvrije plaats wilt zijn, moet je niet te veel regels stellen. Daarom doen we ons best om ook mensen te helpen die net voor sluitingstijd nog binnenvallen met een prangende vraag. Soms staat er zelfs midden in de nacht nog iemand voor de deur, die nergens anders terecht kan.

Het lukt in zulke situaties niet altijd om iemand te helpen. Maar vaak gelukkig wel, en als je het niet probeert lukt het sowieso niet. Daarom zetten we ons daar samen voor in.

Vrijwilligers en betaalde medewerkers van de kerk hebben de afgelopen periode kunnen genieten van hun welverdiende rust. Velen van ons zijn een tijdje met vakantie gegaan. De meeste vakantiegangers keren uitgerust weer terug. Ook september is voor veel mensen nog een prachtige vakantie maand.

Voor mensen die op straat leven bestaat er geen vakantietijd. Veel bezoekers zijn dan ook blij dat de Pauluskerk weer vaker

en langer open is. Een keurige bungalow of een luxe kampeertent is voor hen niet weggelegd. Terwijl anderen naar Center Parcs gaan of een kamer huren via Airbnb, kunnen zij terecht in de Pauluskerk.

Wij komen uitgerust weer thuis, om een plek van rust te bieden aan mensen die minder mazzel hebben gehad. Het hele jaar door, met alle activiteiten, voorzieningen en mogelijkheden tot begeleiding van dien.

Een nieuw seizoen betekent de terugkeer naar de kernzaken van waar het in de Pauluskerk om gaat: het bieden van een veilige plek, om vrij te ademen. Een plek waar je niet bezorgd hoeft te zijn over wat je zult eten en welke kleren je zult dragen. Een plek om je levenskracht weer op het spoor te komen, en in actie te komen om dingen te veranderen.

Wat doen we allemaal om die plek vorm te geven? Dat is de informatie die u in dit maandprogramma vindt.

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam>.

De kerkdiensten zijn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.

Deze vindt u hier: www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 3 september Voorganger ds. Martijn van Leerdam	10:30 uur
	Zondag 10 september Stilteviering	10:30 uur
	Zondag 17 september Kerkdienst met maaltijd	16:30 uur
	Zondag 24 september Voorganger ds. Nico Binnendijk	10:30 uur
	Elke vrijdagavond Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep	20:00 uur
<i>Open Huis</i>	Iedere dag (behalve tussen: 12:30 - 13:00 en 16:30 - 18:15 uur) De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	09:00 - 21:00 uur
<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	09:00 - 16:30 uur
<i>Kerkcafé</i>	Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag	12:00 - 13:00 uur
<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag	16:45 uur
<i>Kapper</i>	Elke maandagochtend Elke dinsdagochtend Gratis knipbeurt. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie.	vanaf 11:00 uur vanaf 10:00 uur
<i>Kunst & Cultuur</i>	Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! Neem voor meer informatie contact op met Tamar Kemperman, thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl	
<i>Open Atelier</i>	Elke maandag met Marcha van den Hurk Elke donderdag met Fatima Barzngé Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.	13:30 - 16:00 uur 13:30 - 16:00 uur
	Elke zaterdagmiddag (zelf-)portret tekenen o.l.v. Esther van Leeuwen	13:30 - 16:00 uur
<i>Gitaarles</i>	Elke dinsdag Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan.	19:00 - 20:30 uur
<i>Schrijversatelier</i>	Elke woensdag O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil.	11:00 - 12:30 uur
<i>Leescafé</i>	Elke woensdag Aansluitend op het Schrijversatelier (in dezelfde ruimte) lezen we ter inspiratie eigen werk vanaf 2015.	12:30 - 13:00 uur

<i>Theateratelier</i> <i>Formaat</i>	Elke woensdag - vanaf 15 september Voor Rotterdammers zonder papieren Locatie: Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513. We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.	13:00 - 16:00 uur
<i>Zanggroep</i>	Elke woensdag Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in 't Engels en Nederlands, en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.	14:00 - 15:30 uur
<i>Percussieles</i>	Elke woensdag Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	19:00 - 20:30 uur
<i>Theateratelier</i> <i>Pauluskerk</i>	Elke vrijdag - vanaf 15 september Op locatie Formaat, Westzeedijk 513. We werken we met allerlei spelvormen en oefeningen. Een middag vol beweging, ontspanning en plezier.	13:30 - 16:00 uur
<i>Gratis fotoshoot</i>	Vrijdag 1 september (elke eerste vrijdag van de maand) Fotoshoot met buurman William. Wil je een mooi portret van jezelf? Kom dan langs in het Open Atelier.	10:30 - 11:30 uur
<i>Stadswandeling</i>	Dinsdag 5 september Stadswandeling naar Hoek van Holland - we gaan met de metro naar Hoek van Holland en maken daar een heerlijke nazomerse stadswandeling.	13:00 - 16:30 uur
<i>Repaircafé</i>	Dinsdag 5 en 26 september op het Kerkplein Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien? Kom dan langs op het kerkplein.	13:30 - 16:00 uur
<i>Filmavond</i>	Donderdag 7 september in de Kerkzaal We kijken samen naar de film 'De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween', een komisch drama gebaseerd op het gelijknamige boek. Allan wordt honderd maar vlak voor het grote feest losbarst klimt hij uit het raam en verdwijnt. De tijd die hem rest kan hij beter besteden dan in het bejaardentehuis te blijven....	18:30 uur
<i>Koran lezen</i>	Vrijdag 8 september Locatie: Pauluskerk	15:00 - 17:00 uur
<i>Leerhuis</i>	Donderdag 14 september Thema: Genesis 22, de binding van Izaak.	12:00 - 14:00 uur
<i>Seniorenconvent</i>	Woensdag 27 september Saskia Lensink komt ons een presentatie geven over haar boek 'Vrouwen van Dordrecht'. Ze laat ons beelden zien en ze vertelt erover.	10:30 uur

Tip: voorstelling PLEIN van Wunderbaum

Van 13 t/m 17 september, Schouwburgplein

Een aantal scènes uit de voorstelling is gemaakt i.s.m. bezoekers van de Pauluskerk.

Expositie Ongedocumenteerd en op Leeftijd

T/m 15 september, centrale hal Timmerhuis

De foto-expositie bij het gelijknamige boek van Mona van den Berg i.s.m. de Pauluskerk en Regenbooggroep is nog tot half september te bewonderen in de hal van het Timmerhuis aan de Halvemaanpassage. Het boek is voor €25,- te koop bij de balie van de Pauluskerk.

Gezamenlijke lunch & bezoekersvergadering

Dinsdag 12 september, vanaf 13.00 uur op het Kerkplein

's Ochtends maken we met bezoekers een lekkere lunch. Vanaf 13:00 uur eten we deze gezamenlijk op en gaan we met elkaar gesprek over het reilen en zeilen in de Pauluskerk.

Informatieavond voor nieuwe vrijwilligers

Donderdag 14 september, van 18:30 - 20:30 uur in de Pauluskerk

Graag aanmelden via: vrijwilligers@pauluskerkrotterdam.nl

Workshop 'Verhalen uit de Pauluskerk' i.s.m. Scapino Ballet

Dinsdag 19 september, van 13:30 - 15:00 uur

Een groep dansers komt kijken en luisteren naar de verhalen uit de foto-expositie Present. Vanuit deze workshop wordt een choreografie gemaakt die te zien zal zijn in de nieuwe voorstelling van het Scapino Ballet. Alle geportretteerden van Present zijn van harte welkom om mee te doen met deze workshop.

Uitje voor alle vrijwilligers en bezoekers

Vrijdag 22 september, vertrek om 10:00 uur - rond 19:00 uur zijn we terug bij de Pauluskerk

We gaan naar Madurodam en na afloop pannenkoeken eten.

Aanmelden via: jannekevanderwoude@pauluskerkrotterdam.nl of inschrijven bij het Welkom.

Paulus Podium

Donderdag 28 september, 19:00 uur

Een avond met diverse optredens van bezoekers uit de Pauluskerk en een literaire ontmoeting met Abdelkader Benali o.l.v. Dick Gebuys.

Wil je ook wat spelen, zingen, voordragen o.i.d.? Geef je dan **vóór 25 september** op bij Tamar.

Voorafgaand is er **van 15:00 - 16:30 uur** een **schrijfworkshop** met **Dick Gebuys** en **Abdelkader Benali**.