

April 2022

Programma  
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



## Oekraïne

door Ranfar Kouwijzer

Op de dag dat de oorlog in Oekraïne losbarstte postte een Londense vrouw (@jelenajansson) een twitterdraadje dat mij raakte. Ze schreef dat ze in de jaren negentig de oorlog in voormalig Joegoslavië meemaakte en deelde tips met wie nu in Oekraïne woont. Haar belangrijkste tip: vlucht – en doe dat snel! Als je in het eerste cohort zit, heb je de beste kansen. In de vroege dagen van de oorlog kan je nog relatief makkelijk weg. Jonge, onervaren soldaten worden vooruit gestuurd. Die zijn niet zo fanatiek en laten burgers vaker met rust. Na twee of drie weken komen de doorgewinterde vechtmachines. Die zijn stapelgek en levensgevaarlijk. Nog los van het feit dat bruggen vernield zijn, benzine op is en treinen niet meer rijden. Als je toch in je land blijft – om te vechten, weet dan dat je na de oorlog niet meer dezelfde zal zijn en dat je weinig erkenning zal krijgen voor je offer. Je zal psychische bijstand nodig hebben voor alles wat je meemaakt en je leeft verder in een land dat minimaal twintig jaar terug geslingerd is in de tijd.

Haar laatste tweet richt zich op de buitenwereld – op ons dus.

*“De buitenwereld zorgt ervoor dat mensen die afkomstig zijn uit oorlogsgebieden zich nog jarenlang ‘laag’ zullen voelen. Er bestaat zoiets als een taks op oorlog – op het gebied van sociale klasse. Toen ik in het buitenland woonde, hebben mensen er talloze keren voor gezorgd dat ik me ‘laag’ voelde, puur door waar ik vandaan kom. Laten we mensen dat niet meer aandoen.”*

Ik zie de blauw-geel verlichte gebouwen, inzamelingsacties en goede woorden. Dat is prachtig. Maar zoals het klappen voor de zorg in de begindagen van corona niet al te lang stand hield, vrees ik dat de houding pro-Oekraïense-vluchtelingen over niet al te lange tijd ook weleens om zou kunnen slaan. Voor iedere oorlogsvluchteling, in het bijzonder de mensen uit Oekraïne, hoop ik dat de woorden van Jelena Jansson bekliven. Als mensen hier een bestaan gaan opbouwen, straf ze dan niet voor waar ze vandaan komen. Laten we mensen dat niet meer aandoen.

Overwin het kwade door het goede

## Overzicht kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam>.

De kerkdiensten waarin ds. Ranfar Kouwijzer voorgaat zijn ook live te volgen (en na te zien)

op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk. Deze vindt u hier:

[www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten](http://www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten).

<i>Kerkdiensten</i>	<b>Zondag 3 april</b>	<b>10:30 uur</b>
	Voorganger Jurek Woller, stagiair theologie	
	<b>Zondag 10 april</b>	<b>10:30 uur</b>
	Stilteviering	

	<b>Donderdag 14 april - 'Witte Donderdag'</b>	<b>17.00 uur</b>
	Meditatie in het Eethuis	
	<b>Vrijdag 15 april - 'Goede Vrijdag'</b>	<b>18.30 uur</b>
	Voorganger Co Elshout	
	<b>Zaterdag 16 april - 'Stille Zaterdag/Paaswake'</b>	<b>18.30 uur</b>
	Voorganger Co Elshout	
	<b>Zondag 17 april - 'Pasen'</b>	<b>10.30 uur</b>
	Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer	
	<b>Zondag 17 april - 'Pasen'</b>	<b>16:30 uur</b>
	Kerkdienst met maaltijd	

	<b>Zondag 24 april</b>	<b>10:30 uur</b>
	Gastvoorganger Nico Binnendijk. Aandacht voor kunst en cultuur.	
	<b>Elke vrijdagavond</b>	<b>20:00 uur</b>
	Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.	

<i>Open Huis</i>	<b>Iedere dag</b>	<b>09:00 - 16:30 en 18:15 - 21:00 uur</b>
	De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	

<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	<b>Maandag t/m vrijdag</b>	<b>09:00 - 16:30 uur</b>
	Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	

<i>Kerkcafé</i>	<b>Maandag t/m vrijdag</b>	<b>12:00 - 13:00 uur</b>
-----------------	----------------------------	--------------------------

<i>Eethuis</i>	<b>Maandag t/m vrijdag in twee shifts:</b>	
	Voor de <b>eerste shift</b> gaan de deuren open om	<b>16:45 uur</b>
	Voor de <b>tweede shift</b> gaan de deuren open om	<b>17:30 uur</b>

<i>Kapper</i>	<b>Elke maandagochtend</b>	<b>vanaf 11:00 uur</b>
	<b>Elke dinsdagochtend</b>	<b>10:00 - 12:30 uur</b>
	Gratis knipbeurt. Je kan je op dinsdagmorgen opgeven bij het Welkom.	

<i>Taallessen</i>	<b>Elke dinsdag: Nederlands</b>	
	Voor gevorderden:	<b>11:00 - 12:30 uur</b>
	Voor beginners:	<b>12:30 - 14:00 uur</b>
	Aanmelden via: <a href="mailto:taalles@pauluskerkrotterdam.nl">taalles@pauluskerkrotterdam.nl</a>	

<i>Kunst &amp; Cultuur</i>	Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en ervaring is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! Neem voor meer informatie contact op met Tamar Kemperman: <a href="mailto:thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl">thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl</a>	
----------------------------	---	--

<i>Open Atelier</i>	<b>Elke maandag</b> met Marcha van den Hurk.	<b>13:30 - 16:00 uur</b>
	<b>Elke donderdag</b> met Ilse van der Laan	<b>13:30 - 16:00 uur</b>
	<b>Elke zaterdag</b> met Abraham Iedereen die wil, kan meetekenen en -schilderen.	<b>13:30 - 16:00 uur</b>
<i>Gitaarles</i>	<b>Elke dinsdag</b> Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan.	<b>19:00 - 20:30 uur</b>
<i>Schrijversatelier</i>	<b>Elke woensdag</b> O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil.	<b>11:00 - 12:30 uur</b>
<i>Theateratelier Formaat</i>	<b>Elke woensdag</b> voor Rotterdammers zonder papieren In de Werkplaats van Formaat, Westzeedijk 513. We lunchen samen, delen verhalen en vertalen die naar theater.	<b>13:00 - 16:00 uur</b>
<i>Zanggroep</i>	<b>Elke woensdag</b> Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in 't Engels en Nederlands, en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.	<b>14:00 - 15:30 uur</b>
<i>Percussieles</i>	<b>Elke woensdag</b> Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	<b>19:00 - 20:30 uur</b>
<i>Stadswandeling</i>	<b>Elke vrijdagmiddag</b> We maken we een stadswandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn. We beginnen met koffie, thee en een goed gesprek in de Pauluskerk en gaan dan samen op pad.	<b>12:00 uur</b>
<i>Repaircafé</i>	<b>Vrijdag 29 april op het kerkplein</b> Kek en Carolien herstellen kleding en hebben leuke ontwerpen om samen te maken. Heb je kleding te herstellen of wil je zelf iets moois leren naaien? Kom dan langs op het kerkplein.	<b>13:30 - 16:00 uur</b>
<i>Theateratelier Pauluskerk</i>	<b>Elke zaterdagochtend</b> O.l.v. Endry en Andrea (Formaat) werken we met allerlei spelvormen en oefeningen. Een ochtend vol beweging, ontspanning en plezier.	<b>10:00 - 12:00 uur</b>
<i>Mindfulness</i>	<b>Iedere donderdag in het Stiltecentrum</b> Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder erover te oordelen. Iedereen is welkom!	<b>13:30 - 14:30 uur</b>
<i>Yogales</i>	<b>Elke vrijdag in het Stiltecentrum (22 april niet)</b> O.l.v. Gerda Haver.	<b>11:00 - 12:00 uur</b>
<i>Seniorenconvent</i>	<b>Woensdag 20 april (i.v.m. Koningsdag)</b> Iedereen die 55 of ouder is en sympathisant, bezoeker, of vrijwillig medewerker van de Pauluskerk is (geweest), is van harte welkom!	<b>10:30 uur</b>
<i>Leerhuis</i>	<b>Donderdag 28 april</b> Thema: de Messias in het Oude Testament - De lijdende dienaar des Heren. In het leerhuis wordt geprobeerd met een groep van ca. tien deelnemers o.l.v. ds. Kees Schakel teksten uit het Oude Testament met joodse ogen te lezen.	<b>13:00 - 15:00 uur</b>

### **Concert in de Pauluskerk - zaterdag 9 april, om 15:00 uur**

Kamerkoor Ars Vocalis o.l.v. Takashi Mizumoto, m.m.v. Kees van Goeverden en Jan Blankers (orgel).

Uitgevoerd worden de Via Crucis van Franz Liszt, composities van Bruckner en Pärt en een orgelpraeludium van J.S. Bach.

### **Filmmiddag: 'The Passion of the Christ' - dinsdag 12 april, om 13:00 uur**

In de week voor Pasen kijken we in de kerkzaal samen naar deze film van Mel Gibson over de laatste twaalf uur het leven van Jezus Christus en Zijn kruisiging.

### **1 april, 14:00 uur, (KINO): film 'Fahim'**

Terwijl ze wachten op de goedkeuring van hun politiek asielaanvraag, staan de jonge Fahim en zijn vader onder constante dreiging van uitzetting. Voor Fahim is er maar één uitweg: schaakkampioen van Frankrijk worden. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De film wordt gratis door KINO aangeboden. Adres: Gouvernestraat 129-133. Vooraf [aanmelden](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) op [pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) of bij het welkom in de Pauluskerk.

### **3 april, 16:00 uur, (Portelabaan 7, bij de ingang van detentiecentrum Rotterdam): Wake**

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het detentiecentrum Rotterdam, Op 3 april spreekt Ranfar Kouwijzer (directeur Pauluskerk) tijdens de wake. Georganiseerd door Welkom Onthaal. Vooraf [aanmelden](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) op [pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) of bij het welkom in de Pauluskerk.

### **5 april, 14:00 tot 16:00 uur, (Pauluskerk): Actieatelier**

In deze werkplaats maken we met verschillende kunstenaars uit de Pauluskerk verhalen van Rotterdammers zonder papieren. Samen creëren we protestkunst.

### **7 april 19:00 uur, (Pauluskerk): Paulus Podium**

Het Paulus Podium is een open podiumavond met bezoekers van de Pauluskerk. Iedereen die iets wil zeggen, zingen, spelen of laten zien kan dat doen. Een dynamische avond met zang, dans, proza, theater en muziek. Deze avond staat in het teken van 'ruimte'. Hoe ziet een stad eruit waarin we er ruimte is voor iedereen? Waarin we niet onschuldig worden vastgezet of uitgesloten? Iedereen is welkom om te komen kijken en luisteren. *Wil je ook iets doen? Geef je dan voor 1 april op bij Thamar: [thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl](mailto:thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl) Kom je kijken, dan graag vooraf [hier aanmelden](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) op [pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) of bij het welkom in de Pauluskerk.*

### **14 april, 19:30 uur, (Theaterzaal) Openbare Bibliotheek en live op YouTube:**

#### **Slotevenement: 'Oud en ongedocumenteerd' o.l.v. Ernest van der Kwast**

Een onzichtbare groep ongedocumenteerde ouderen in Rotterdam zit compleet klem. Betrokken Rotterdammers, onderzoekers, hulpverleners en andere professionals maken zich grote zorgen. Hoe moet het verder met deze mensen? Welke oplossingen zijn er? Slotevenement, in samenwerking met de Openbare Bibliotheek, o.l.v. Ernest van der Kwast. Met bijdragen van onder andere studenten van de Hogeschool Rotterdam en het Actieatelier Pauluskerk.

Graag vooraf [hier aanmelden](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) op [pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd](http://pauluskerkrotterdam.nl/ongedocumenteerd) of bij het welkom in de Pauluskerk. Of volg de bijeenkomst online op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.