

Juli/Augustus 2021

Programma Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Foto's

door Ranfar Kouwijzer

Ieder mens heeft dromen: een beeld van wat nog komen gaat, een verlangen naar heilheid. In de Pauluskerk hangt op dit moment een fototentoonstelling van Peter van Beek. Hij sprak met ongedocumenteerde bezoekers van de Pauluskerk over hun dromen en fotografeerde hen in een geënceneerde setting. Zo droomt één van de bezoekers ervan om een eigen huisje met een tuin te hebben, waar hij met een paar vrienden kan barbecueën. We zien een vrolijke foto. Er wordt muziek gemaakt. Mensen staan te praten. Het eten ligt te garen. Wie beter kijkt, ziet dat er een decortje is neergezet en dat de foto gewoon in de Pauluskerk genomen is. Deze tuin is nog niet de realiteit. Een andere foto toont een droom die voorbij is. Er wordt een gat gegraven waar een huis in kan verdwijnen. Een vrouw loopt het beeld uit. Deze bezoeker is als ongedocumenteerde te oud geworden om de droom van een huis en een levenspartner nog te kunnen verwezenlijken. De foto's zijn daarmee niet zomaar ideaalplaatjes: wat zou het fijn zijn als dit bereikt zou kunnen worden. Het zijn bitterzoete verhalen. Studenten van de Hogeschool Rotterdam maakten audiofragmenten van gesprekken met de geportretteerden. Via QR-codes zijn die verhalen te beluisteren.

In de bijbel wordt ook gedroomd. Over de dood die niet meer tussenbeide zal komen. Over kinderen die spelen op pleinen. Over een wereld die komen zal, waar brood en recht is en liefde, genoeg voor ieder mensenkind. Er zijn ook nog andersoortige dromen: profetische visioenen waarin de ondergang van onrechtvaardige systemen wordt voorzegt. Als de rechten van de armen niet worden geëerbiedigd kan een koninkrijk niet duren, kan een land niet blijven bestaan. Profetische beelden zijn soms gruwelijk, vol van ellende en pijn. Het goede nieuws is dat je zo'n nachtmerrie ook kan afwenden. Dat doe je door de droom van de arme en de vreemdeling niet te doorkruisen, maar juist mogelijk te maken. Het zijn tenslotte mensen, net als jij. Die wending wordt in de bijbel bekering genoemd.

Kom vooral langs in de Pauluskerk en neem een kijkje bij de expositie.

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Iedereen is welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen of te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (zoek sleutel: Pauluskerk Rotterdam). Via die website kunnen diensten ook op een later moment nog beluisterd worden.

De kerkdiensten zijn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk.

Een link naar de diensten vindt u op de website van de Pauluskerk:

www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 4 juli	10:30 uur
	Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer Maximaal 30 mensen, aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89.	
	Vrijdag 2, 9 en 16 juli	20:00 uur
	Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.	
	Woensdag 21 en 28 juli, en 4, 11, 18 en 25 augustus	12:00 uur
	Middaggebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep. (Na de zomerperiode is er weer avondgebed.)	

Overzicht activiteiten t/m vrijdag 16 juli

<i>Open Huis</i>	Iedere dag	09:00 - 16:30 en 18:15 - 21:00 uur
	De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	
<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag	09:00 - 16:30 uur
	Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. <i>Vanwege de coronamaatregelen is het Welkom onregelmatig bemenst.</i>	
<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag	17:00 - 18:00 uur
<i>Lunchroom</i>	I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.	
<i>Kerkcafé</i>	Dinsdag en donderdag	12:00 - 13:00 uur
<i>Taallessen</i>	Donderdag: Engels voor beginners en gevorderden	11:30 - 14:00 uur
	Aanmelden via: taallessen@pauluskerkrotterdam.nl	
<i>Kunst & Cultuur</i>	In verband met corona vindt er deze maanden een minimaal Kunst & Cultuur-programma plaats. Alle activiteiten zijn in de kerkzaal, in- en uitgang gaan via de gastenverblijf-deur. Tijdens de activiteiten gelden de actuele coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en hygiënevoorschriften. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.	
<i>Open Atelier</i>	Donderdag 1 juli, ma. 5 juli, en do. 8 en 15 juli	13:30 - 16:00 uur
	Met Ilse van der Laan.	

<i>Schrijversatelier</i>	Woensdag 7 en 14 juli Met Lies van Bommel.	11:00 - 12:00 uur
<i>Percussieles</i>	Woensdag 7 juli Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	19:00 - 20:30 uur
<i>Stadswandeling</i>	Elke vrijdag (M.u.v. vrijdag 2 juli: wandeling naar Art Rotterdam We maken we een stadswandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn. Onderweg bespreken we met elkaar een thema. Start en eindpunt zijn bij de Pauluskerk.	13:30 - 15:30 uur 09:30 - 12:30 uur
<i>Leerhuis</i>	In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.	

Zomerooster vanaf zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus

De Pauluskerk gaat deze zomer niet dicht, maar we draaien zes weken lang, vanaf zaterdag 17 juli t/m zondag 29 augustus, een zomerooster. De Pauluskerk is dan uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen 10:00-16:00 uur geopend. In het weekend is de kerk gesloten.

In de zomerperiode vindt er een verbouwing van het Open Huis plaats. Diensten als het computergebruik zijn dan beperkt mogelijk. Verder liggen de meeste activiteiten stil, maar zo nu en dan is er iets leuks te doen. Deze activiteiten worden aangekondigd op de prikborden.

<i>Open Huis</i>	Iedere dag Tijdens de laatste drie weken van augustus wordt het Open Huis verbouwd. Er zullen dan enkele beperkingen gelden voor het gebruik van het Open Huis en het Kerkplein.	10:00 - 16:00 uur
<i>Welkomstbalie</i> (bij de ingang)	Maandag t/m vrijdag Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. <i>Vanwege de coronamaatregelen is het Welkom onregelmatig bemenst.</i>	09:00 - 16:30 uur
<i>Taallessen</i>	Donderdag: Engels voor beginners en gevorderden Aanmelden via: taallessen@pauluskerkrotterdam.nl	11:30 - 14:00 uur
<i>Stadswandeling</i>	Elke vrijdag We maken we een stadswandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn. Onderweg bespreken we met elkaar een thema. Start en eindpunt zijn bij de Pauluskerk.	13:30 - 15:30 uur

De favoriete film van...

Woensdag 28 Juli, om 13:00 uur

Samen kijken we in de kerkzaal naar de favoriete film van één van de bezoekers.

➔ **Vrijdag 27 augustus is de Pauluskerk gesloten!** (i.v.m. grote schoonmaak)

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:

www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/

Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam

kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

www.pauluskerkrotterdam.nl