

Juni 2021

Programma
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Wereldvluchtelingendag

door Ranfar Kouwijzer

Alle Bijbelse hoofdpersonen hebben een geschiedenis met vluchten. Het begint al met Adam en Eva die de hof van Eden gedwongen moeten verlaten. Aartsvader Abraham is een landverhuizer die geconfronteerd met hongersnood ook nog in Egypte aanklopt. Mozes was een vreemdeling die ternauwernood een genocide in Egypte overleefde en die later naar ontvlucht naar Midian. Het exiel van Koning David is zelfs in ons volkslied terechtgekomen: “Als David moeste vluchten voor Saul den tiran...” Jozef, Maria en Jezus zetten de lijn voort: “Sta op en vlucht naar Egypte want Herodes wil het kind ombrengen”. Zijn er eigenlijk ook Bijbelse protagonisten die niet hoeven te vluchten?

Het kan natuurlijk toeval zijn. Het waren ruige tijden en er gebeurde nou eenmaal veel. Maar misschien is het géén toeval dat het verhaal van bevrijding exclusief verteld wordt aan de hand van levens van mensen die weet hebben van uitwijken en van ballingschap. Je land verlaten en ergens anders opnieuw beginnen is toch ook een beetje sterven – en hopelijk weer opstaan.

Op 20 juni is het wereldvluchtelingendag. Deze dag – ingesteld voor de Verenigde Naties – is er om aandacht te vragen voor

de 80 miljoen mensen wereldwijd die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. De Pauluskerk viert deze dag samen met Theater Rotterdam en graag ook met jou! Hoe is het om huis en haard te verlaten op zoek naar een beter bestaan? We hebben een prachtig programma met onder meer kerkdienst, manifestatie, theater, audiotour en film. Je kan ook onthamsteren en houdbare producten doneren voor mensen die het het hardste nodig hebben. Veel vindt plaats in de openlucht op het Schouwburgplein. Ik hoop veel mensen te zien!

Doe met ons mee op Wereldvluchtelingendag.

Zondag 20 juni.

Kom naar de Manifestatie! Kijk naar theater, films en foto's en ga in gesprek, over migratie, dromen en het ongedocumenteerde leven.

Lees meer op onze website:

<https://www.pauluskerkrotterdam.nl/wereldvluchtelingendag-2021/>

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Iedereen is welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen of te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (zoek sleutel: Pauluskerk Rotterdam). Via die website kunnen diensten ook op een later moment nog beluisterd worden.

Let op: er zijn in de kerk allerlei corona-maatregelen van kracht. Maximaal dertig bezoekers toegelaten, onderlinge afstand bewaren bij in- en uitgaan, niet meezingen, gebruik maken van de aparte ingang en het trapportaal, mondkapjes dragen bij verplaatsingen, geen koffie na de dienst. We kunnen niet wachten tot deze maatregelen teruggedraaid kunnen worden. Ondertussen blijven we - hoe beperkt ook - samenkomen rond de schriften, ook omdat online meeleven voor veel van onze bezoekers niet werkt.

De kerkdiensten zijn nu ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk. Een link naar de diensten vindt u op de website van de Pauluskerk:

www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 6 juni	10:30 uur
	Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89.	
	Zondag 13 juni	10:30 uur
	Stilteviering o.l.v. Christian Peitsman en Machteld Teekens	
	Zondag 20 juni: dienst t.g.v. Wereldvluchtelingendag	13:00 uur
	Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89.	
	Zondag 27 juni	10:30 uur
	Voorganger Co Elshout. Kerkdienst met aandacht voor kunst en cultuur. Aanmelden verplicht bij Jan Blankers: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89.	
	Elke vrijdagavond	20:00 uur
	Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.	
<i>Open Huis</i>	Iedere dag	09:00 - 16:30 en 18:15 - 21:00 uur
	De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	
<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag	09:00 - 16:30 uur
	Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie. <i>Vanwege de coronamaatregelen is het Welkom onregelmatig bemenst.</i>	
<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag	17:00 - 18:00 uur
<i>Lunchroom</i>	I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.	
<i>Kerkcafé</i>	Dinsdag en donderdag	12:00 - 13:00 uur

<i>Kunst & Cultuur</i>	In verband met corona vindt er deze maanden een minimaal Kunst & Cultuur-programma plaats. Alle activiteiten zijn in de kerkzaal, in- en uitgang gaan via de gastenverblijf-deur. Tijdens de activiteiten gelden de actuele coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en hygiënevoorschriften. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.	
<i>Open Atelier</i>	Elke maandag Met Marcha van den Hurk.	13:30 - 16:00 uur
<i>Stadswandeling</i>	Elke dinsdag We maken we een stadswandeling langs plekken die voor ons bijzonder zijn. Onderweg bespreken we met elkaar een thema. Start en eindpunt zijn bij de Pauluskerk.	13:30 - 15:30 uur
<i>Gitaarles</i>	Elke dinsdag Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan. De lessen vinden online plaats, aanmelden via: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl	19:00 - 20:30 uur
<i>Schrijverscafé</i>	Elke woensdag met Lies van Bommel in de kerkzaal Kom op tijd; tussendoor aanschuiven geeft teveel beweging. De activiteiteningang is de ingang van het gastenverblijf.	11:00 - 12:00 uur
<i>Percussieles</i>	Elke woensdag Met elkaar spelen en oefenen we verschillende ritmes. Iedereen is welkom om mee te trommelen!	19:00 - 20:30 uur
<i>Seniorenconvent</i>	Woensdag 23 juni Het programma van ons jaarlijkse uitje wordt nog bekendgemaakt.	10:30 uur
<i>Leerhuis</i>	Donderdag 3 juni Sjabbat Metsorá, Lev. 14:1 - 15:33 (over de kwaal of ziekte 'Tsara'at'), 2 Kon. 7:3-20 (over de Redding van Samaria).	19:25 - 21:25 uur
<i>Muziekavond</i>	Donderdag 10 juni Regien Boerrigter (piano) en Jan Blankers (orgel) brengen muziek ten gehore van o.a. Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Ludwig Krebs.	19:30 uur
<i>Theater Formaat</i>	Elke vrijdag We gaan samen op zoek naar creativiteit, improvisatie en positiviteit. Kom en ontdek je talenten! Iedereen is welkom, ervaring is niet nodig.	10:00 - 12:00 uur

De favoriete film van...

Woensdag 16 juni, om 13:00 uur

Samen kijken we in de kerkzaal naar de favoriete film van één van de bezoekers.

Bijzonder concert: jazz muziek en improvisaties

Zondag 27 juni, om 15:00 uur

Saxofonist Dick de Graaf en organist Hayo Boerema treden voor ons op in de kerkzaal.

Toegang is gratis, collecte na afloop.

Wereldvluchtelingendag

Op zondag 20 juni - Wereldvluchtelingendag – komen de Pauluskerk en Theater Rotterdam opnieuw met een gezamenlijk programma. We staan stil bij het lot van vluchtelingen en migranten, wereldwijd. Kom luisteren naar hun verhalen en hun dromen.

12:30 - 17:00 uur: Onthamsteren (Pauluskerk)

In de Pauluskerk kun je net als vorig jaar onthamsteren. Je brengt er houdbaar voedsel en gebruiksartikelen die je kan missen. Wij geven het aan mensen die het hardst nodig hebben. Achterzijde Pauluskerk (naast de schildering van de waterval)

13:00 - 14:00 uur: Leren Demonstreren (Schouwburgplein)

We maken borden en leuzen. Een uitbuitingsvrije stad. Een herbergzame stad. Een stad zonder tralies. Waar droom jij van? Voor kinderen, of iedereen die zich kind voelt. Vooraf opgeven niet nodig. Houd je aan de coronamaatregelen.

13:00 - 17:00 uur: Audiotour door Rotterdam (hele stad)

Als je het goed luistert kun je het horen: gefluisterde verhalen van onzichtbare Rotterdammers. Plug in en versterk hun stemmen! Een ongewone audio tour voor moedige mensen. Iedereen kan de tour individueel lopen. Om half 5 is er een nagesprek op het Schouwburgplein voor de wandelaars.

13:00 - 17:00 uur: Fototentoonstelling 'Present' (Pauluskerk)

Fotograaf Peter van Beek fotografeerde mensen zonder geldige verblijfspapieren en hun dromen. Studenten social work van de Hogeschool Rotterdam gingen in gesprek en maakten audioverhalen.

13:00 - 21:00 uur: 'Broeders verheft u ter vrijheid' (Theater Rotterdam) (onder voorbehoud coronamaatregelen)

Interactieve installatie, van Dries Verhoeven. Deze interactieve voorstelling toont de mens als een verstekeling in een groots distributiecentrum. Het werk ontstaat in samenwerking met een groep Bulgaarse performers die ervaring hebben als arbeidsmigrant. Tickets via Theater Rotterdam.

14:00 - 15:00 uur: Manifestatie (Schouwburgplein)

Muziek, zang, dans, spoken word en 'shout outs'. Met onder meer: het Hip Hop Huis, Dries Verhoeven, dichters van de vrede, muzikanten van de Pauluskerk en nog veel meer. Vooraf opgeven niet nodig. Houd je ter plekke aan de coronamaatregelen.

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:

www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/

Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam

kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk