

Januari 2021

Programma
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Dakloos in Lockdown

door Ranfar Kouwijzer

Blijf zoveel mogelijk thuis! Hoe doe je dat als je dakloos bent? Gelukkig heeft de Rijksoverheid de gemeenten opgeroepen nachtopvang te regelen tijdens deze tweede afsluiting. De gemeente Rotterdam heeft dat gedaan door de Maassilo te openen. Het grote probleem is dat mensen die nachtopvang om 8 uur 's ochtends weer moeten verlaten en pas 's avonds weer welkom zijn. Wat doen ze in de tussentijd? Het is al dagen koud en nat en de hele stad is gesloten. Bibliotheken, winkelcentra, stations, plaatsen waar je normaal gesproken een beetje kan opwarmen zijn daarvoor nu niet beschikbaar. Het ministerie heeft gemeenten óók opgeroepen om ervoor te zorgen dat dakloze mensen overdag ergens naar binnen kunnen om warm te worden, naar de wc te gaan en iets te eten. En dat doet Rotterdam niet. In de Pauluskerk ondervinden we de gevolgen. Er staan rijen voor de deur. Mensen zijn koud en opgejaagd. Ze hebben korte lontjes en de sfeer in de kerk is niet goed. Een paar moskeeën hebben inmiddels besloten ook 's middags open te gaan voor koffie of een kop soep en dat is hartverwarmend.

Ik vind wel dat de gemeente Rotterdam zich er te gemakkelijk vanaf maakt. In deze situatie is het niet wijs om de dagopvang helemaal over te laten aan religieuze instellingen. Geef mensen een plek om op te laden en warm te blijven; voorkom dat ze van hot naar her moeten trekken en leg het probleem niet op het bordje van vrijwilligers, die mogelijk ook kwetsbaar zijn. De Pauluskerk heeft ondertussen besloten dat de mensen zonder papieren die in ons pand slapen nu ook overdag op hun kamers mogen blijven. We hopen hen zo wat rust te bieden en daarnaast willen we op het Kerkplein en in het Open Huis wat extra plaatsen overhouden voor de mensen die voor onze deur staan te kleumen. Onze gemeenschappelijke activiteiten zijn tot nader order uiteraard zeer beperkt. Kerkdiensten zijn ook online te beluisteren. En verder kunnen we niet wachten tot de omstandigheden verbeteren, voor iedereen en in het bijzonder voor wie het toch al pittig hebben.

Overwin het kwade door het goede

Overzicht kerkdiensten

Iedereen is welkom om de kerkdiensten en avondgebeden in de Pauluskerk bij te wonen. Deze worden online uitgezonden op tijdstip van aanvang, maar zijn ook op een later tijdstip te beluisteren via de website kerkdienstgemist.nl. In verband met Corona zijn we voorzichtig met het zingen tijdens de diensten. Iedereen mag meeneuriën, luisteren mag ook. Slechts enkele mensen uit de kerkgangers die zich hebben opgegeven te zingen op plaatsen die voor hen en de anderen veilig zijn. Dit wordt op zondagmorgen ter plekke spontaan geregeld. Voorzichtigheid is wijsheid nu, ook met het zingen, maar een kerkdienst helemaal zonder muziek en zang lijkt op een hemel zonder engelen.

Let op: er is geen koffie na de dienst en de kerkgangers maken gebruik van een aparte ingang!

	Zondag 3 januari	10.30 uur
	Voorganger ds. Ranfar Kouwijzer Aanmelding verplicht. Maximaal 30 mensen. Opgeven bij Jan Blankers via: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. Vol is vol.	
	Zondag 10 januari	10:30 uur
	Stilteviering o.l.v. Huub de Weerd	
	Zondag 17 januari	16:30 uur
	Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de Pastoraatsgroep.	
	Zondag 24 januari	10:30 uur
	Voorganger ds. Paulien Matze, kerkdienst met combo of zanggroep. Aanmelding verplicht. Maximaal 30 mensen. Opgeven bij Jan Blankers via: janblankers@yahoo.com of tel. 06 - 10 13 25 89. Vol is vol.	
	Zondag 31 januari	16:30 uur
	Kerkdienst met maaltijd in de nis, o.l.v. voorgangers uit de Pastoraatsgroep.	
	Elke vrijdagavond	20:00 uur
	Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep.	
<i>Open Huis</i>	Iedere dag	09:00 - 16:30 en 18:15 - 21:00 uur
	De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	
<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Maandag t/m vrijdag	09:00 - 16:30 uur
	Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	
<i>Eethuis</i>	Maandag t/m vrijdag	17:00 - 18:00 uur
<i>Lunchroom</i>	I.v.m. de coronamaatregelen is de Lunchroom gesloten. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.	
<i>Kerkcafé</i>	Dinsdag en donderdag	12:00 - 13:00 uur
<i>Kunst & Cultuur</i>	In verband met Corona vinden alle Kunst & Cultuur-activiteiten plaats in de kerkzaal. Tijdens de activiteiten gelden de actuele coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en hygiënevoorschriften. (Alle Kunst & Cultuur-activiteiten zijn gratis toegankelijk.)	

<i>Open Atelier</i>	Maandag met Marcha van den Hurk	13:30 - 16:00 uur
<i>Gitaarles</i>	Elke dinsdag: online Jaime Nanoha geeft online gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan.	19:00 - 20:30 uur
<i>Schrijverscafé</i>	Elke woensdag met Lies van Bommel	11:00 - 12:00 uur
<i>Seniorenconvent</i>	Woensdag 27 januari Als het mogelijk is komen we bij elkaar, gewoon om elkaar te zien en bij te praten. Er is dus geen speciale gast.	13:30 - 14:30 uur
<i>Mindfulness</i>	Iedere donderdag in de kerkzaal Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder erover te oordelen. Iedereen is welkom!	13:30 - 14:30 uur
<i>Creatieve Dialoog</i>	Vrijdag 8 en 15 januari Via creatieve werkvormen gaan we met elkaar in gesprek over de dingen die ons bezighouden.	14:00 - 16:00 uur
<i>Theateratelier</i>	Vrijdag 22 en 29 januari Met augustina van Formaat maken we theater van dagelijkse ervaringen.	14:00 - 16:00 uur

Filmavond

Donderdag 28 januari, om 18:30 uur in de kerkzaal

'Captain Fantastic', een hilarische en ontroerende film over een gezin in hun ideale wereld, weg van het hedendaagse bestaan. Tot ze door een dramatische gebeurtenis toch de confrontatie met de buitenwereld aangaan. Maximaal 30 personen.

Aanmelden via: thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl of bij de welkomstbalie.

De filmavond vindt plaats onder voorbehoud - in afwachting van de dan geldende maatregelen.

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:

www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/

Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam

kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

www.pauluskerkrotterdam.nl