

Pauluswerk



Overwin het kwade door het goede

daadwerkelijke hulp

bezinning

Jaargang 24 - oktober 2020 - nummer 3

Bestaanszekerheid voor Midden- en Oost-Europeanen 2
Kom op, Nederland

Uit het Schrijverscafé 3

Len Munnik wint Inktspotprijs 3

Afscheid na 12 jaar Pauluskerk 4
Gesprek met ds. Dick Couvée

Activiteiten van Stichting Vrienden van de Pauluskerk 6

Uit het Schrijverscafé: 6

Noodhulp en voedselpakketten 7

Black lives matters 8

ontmoeting

Vijf of tien matrassen op een rijtje ergens in een appartement of een eensgezinswoning in Rotterdam-Zuid of -Noord of in een van de gemeenten in het Westland. Slapen in een niet gebruikte caravan in een schuur. Om de haverklap weer verkassen naar een andere woonplek, net zo slecht. Wij kennen, denk ik, allemaal wel de beelden en de verhalen over hoe het is gesteld met de huisvesting van veel van de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Vaak bedroevend. De meeste Nederlanders zorgen beter voor hun hond of kat dan wij doen voor deze mensen. En toch doen velen van hen werk, dat noodzakelijk is voor Nederland en de Nederlandse economie. In de land- en tuinbouw, in de bouw, ja waar niet, werken voor een loon, waarvoor de meeste Nederlanders hun neus ophalen. "Ja, ik heb een paar van die Polen m'n huis laten opknappen. Werken goed en hard en lekker goedkoop. En verder geen sores". Hoe vaak hoor ik niet dat soort uitspraken van Nederlanders in de small-talk of op straat.

Bestaanszekerheid voor Midden- en Oost-Europeanen

Kom op, Nederland

Het probleem is allerm minst nieuw. Sinds 2007 zijn de mensen uit Polen vrij om te reizen binnen de Europese Unie en dus ook naar Nederland. Sinds 1 januari 2014 ook de mensen uit Roemenië en Bulgarije. Het gaat inmiddels om zo'n 400.000 van deze mensen in Nederland, zo'n 500.000 banen. Niet een klein deel van de economie dus, zo'n 15 miljard op jaarbasis. Vooral ook in Rotterdam en omgeving en in het Westland. Binnen de EU geldt het principe van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten. En dus zijn mensen vrij om te komen en hier te zijn, in ieder geval de eerste drie maanden. Daarna is registratie verplicht, alleen gebeurt dat in veel gevallen niet. En dus hebben veel gemeenten eigenlijk geen zicht op het aantal en de plek waar arbeidsmigranten op hun grondgebied verblijven. Verder rust op deze mensen, net als op ons allemaal bij verblijf in het buitenland, dat je zelf verantwoordelijk bent voor een fatsoenlijk inkomen, voor je huisvesting en je verzekeringen, vooral die tegen ziektekosten. Ook daar gaat het vaak mis, omdat er weinig bescherming voor hen is, als het gaat om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Zo'n 70 tot 80% van hen werkt voor een uurloon lager dan 15 Euro. Hun huisvesting is bovendien vaak in handen van de werkgever, meestal het uitzendbureau, dat heel andere belangen heeft dan een goede huisvesting en bovendien de huur voor de lekkende caravan inhoudt van het zelf verdiende loon. En dus zoeken arbeidsmigranten in problemen steeds meer in de Pauluskerk hun heil. Zij zijn op straat, ziek of hebben geen cent meer om van te leven. Tweederde van de daklozen in Rotterdam op dit moment is afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. En dat zal met corona alleen maar erger worden, nu zoveel banen zijn weggevallen of op de tocht staan.

Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de structureel zwakke en slecht georganiseerde bestaanszekerheid van al deze werkers in de wijngaard van Nederland. Vooral als het gaat om de twee grootste problemen: hun

positie op de arbeidsmarkt en hun huisvesting. In een recent proefschrift komt dr. Anita Strockmeijer tot de conclusie, dat arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa structureel een achtergestelde positie hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Risico is, dat zij een nieuwe achterstandsgroep in Nederland gaan vormen. Mensen uit Polen, Bulgarije en Roemenië

Daarbij komt, dat deze mensen voor hun huisvesting vaak afhankelijk zijn van de uitzendbureaus. Stopt de baan, dan ook de huisvesting.

Op verzoek van het kabinet kwam recent ook het "Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten" onder leiding van Emile Roemer tot een flink aantal aanbevelingen voor een struc-



turele verbetering van hun positie, ook tegen de achtergrond van corona. De beelden van werkers werkend aan de lopende band vlak naast elkaar in de vleesindustrie zijn bij velen van ons blijven hangen. Kern van de aanbevelingen is, dat je met mensen die zo van belang zijn voor ons allen, niet zo kunt omgaan. Niet in hun belang, niet in het belang van Nederland. En dus worden uitzendbureaus (= werkgevers) en "inleners" (ook werkgevers, die

mensen inhuren) en overheden opgeroepen te komen met structurele maatregelen. Maak een eind aan het bestaan van de malafide uitzendbureaus, dat maakt het ook gemakkelijk te werken voor de bonafide bureaus, maak echt werk van en creëer ruimte voor een goede huisvesting in de diverse gemeenten en regio's, hou op met een pervers businessmodel, dat alleen maar concurreert op geld en dus op minimale arbeidsvoorwaarden, en arbeidsomstandigheden en het verdienen van geld aan minimale woonvoorzieningen, waar Nederlanders nog niet hun kat of hond zouden willen laten wonen. "Een goed arbeider is zijn of haar loon waard", zegt de Heilige Schrift. Zo is het maar net.

Dick Couvée

Als gevolg van corona komen duizenden mensen in Rotterdam in de problemen. Hun banen, al of niet de schemerzone van de economie, staan op het spel of vallen weg. En dan vaak: geen baan, geen geld, geen woning, geen eten. Dat geldt ook voor veel van de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Velen van hen zoeken ook de hulp van de Pauluskerk. Om die reden richten we vanaf half september een nieuw maatschappelijk spreekuur in, speciaal voor deze mensen. Heb je rechten opgebouwd in Nederland, dan zorgen we dat je die ook krijgt. Is dat niet het geval, dan zorgen we dat je kunt terugkeren naar je land van herkomst. In de meeste gevallen is dat toch het beste. Tegelijk richten we ook een kleine opvang in: een Perspectiva Pauluskerk. Soms hebben mensen even een paar dagen nodig om tot rust te komen en zich te bezinnen, vooral als je op straat was. Opvang is dus niet het doel. Wel helpen bij het maken van duurzaam perspectief. Ook voeren we de maatschappelijke acties op om het probleem aan de orde te stellen en aan te pakken. De gemeente Rotterdam toont zich inmiddels bereid het probleem te erkennen en aan te pakken, op een aantal onderdelen.

Uit het Schrijverscafé



"Versoepelen"

***Versoepelen, versoepelen...
Corona gaat ophoepelen.
Ik kan nu weer de kroegen in
En dat is zeker naar mijn zin!
Of naar Paulus Kerkcafé
Met Henk of dominee Couvée.
Vier maanden duurt die pandemie,
Maar of we klaar zijn weet ik nie.
Misschien komt er een tweede golf
En bijt hij weer, die Corona wolf!
Maar weer krijgen wij het samen klaar...
Met ridder Mark, geweldenaar,
Zullen wij de Coronadraak verslaan.
En jaren later, zo voorspel ik,
Zit hij heel nuttig in de grieprik!***

Jan Bijl

Trouw-tekenaar Len Munnik wint Inktspotprijs

Stichting Pers & Prent reikt jaarlijks de Inktspotprijs uit voor de beste politieke tekening. Len Munnik, die ook al jaren mooie tekeningen maakt voor Pauluswerk, won de prijs voor zijn tekening die in juni 2020 verscheen in Trouw. Op die tekening zit een echtpaar op een bankje en ziet tijdens de versoepelde lockdown het vakantievliegverkeer weer op gang komen. Het stelt spreekt de verzuchting uit: "alles wordt weer normaal". De redactie feliciteert Len en echtgenote Anke van harte met het winnen van de prijs.

Twaalf jaar geleden zaten deze twee gesprekspartners ook aan tafel voor een gesprek, dat onder de titel Kennismaking met nieuwe predikant Pauluskerk werd gepubliceerd in Pauluswerk. In november 2020 gaat Dick met emeritaat. Tijd voor een terugblik op de voorbije jaren. Dick mag de route bepalen en datgene aan de orde stellen dat hij van belang vindt. In het gebouw is het een drukte van belang, maar in zijn kamer vinden we de rust voor ons gesprek.

Afscheid na 12 jaar Pauluskerk

Gesprek met ds. Dick Couvée

"Het werken in de Pauluskerk is het mooiste dat mij in mijn leven is overkomen, dit los van mijn familie", zo steekt Dick van wal. "Mijn eerdere werk bij de overheid werd gekenmerkt door de illusie dat de markt alle problemen

ring en kennis in de omgang met de bezoekers van de vrijwilligers gaven mij het vertrouwen om aan de slag te gaan", vertelt Dick. "Het Open Huis ging de openstelling verruimen. Het Eethuis werd weer opgericht. Het maatschap-

Opnieuw benadrukt Dick, dat de twaalf jaren arbeid in de Pauluskerk het mooiste geschenk in zijn leven is.

"De inzet was vanaf het begin om het door Hans Visser opgezette werk voort te zetten,



zou gaan oplossen. De coronacrisis dwingt ons tot bezinning en tot aandacht voor elkaar".

Bij de start stond Dick voor een zware opgave. Hans Visser was een jaar daarvoor met pensioen gegaan. Het oude kerkgebouw was gesloopt, de activiteiten waren deels onttakeld door de overgang van een groep bezoekers naar de Nico Adriaans Stichting. Aan de Westersingel 7 restte een uitgekledde Pauluskerk, door Dick aangeduid als tijdelijke kerk. Het vooruitzicht dat een nieuwe kerk gebouwd zou worden én de veerkracht en solidariteit van de vrijwilligers en het restant van de beroepskrachten vormden de basis voor de toekomst.

"Er was van de Pauluskerk niet zoveel meer over, toen ik kwam. De grote kracht, de eva-

pelijk werk en het vluchtelingenspreekuur werden weer opgestart. De Kerkenraad, tegenwoordig weer Commissie van Bijstand genoemd, was er nog. Ook daar trof ik veel kennis en ervaring aan. De diverse besturen en de Bouwcommissie waren ook doorgestaan met hun activiteiten. Weg met de malaisestemming dus, vond ik. Gezamenlijk op naar de nieuwe kerk!"

Er staat nu een geheel nieuwe en andere Pauluskerk dan in 2008. De stad, de samenleving, de politiek en de bezoekers zijn veranderd. Dick memoreert, dat het project een soort wonder is. Het kan niet, maar het gebeurt toch. Het lukt ook steeds weer om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen.

om mensen die niet op eigen kracht verder kunnen, te helpen." Dick legt uit, dat het door de plannen van de overheid voor de Maatschappelijke Opvang lukte een groot deel van de dak- en thuisloze verslaafden onderdak en hulp te bieden. De kern van de aanpak was, dat de overheid inzag, dat je mensen in zo'n situatie moet helpen, niet straffen. Daardoor zag de Pauluskerk haar rol als verslaafden kerk verschuiven naar belangenbehartiger van ongedocumenteerden. "Daarbij vroegen we via de acties rond Bed-Bad-Brood (BBB) aandacht voor de meest kwetsbaren mensen onder hen, vaak als gevolg van dak- en thuisloosheid of gebrek aan geld en inkomen. Als eerste stap lukte het door de acties de gemeente zover

te krijgen, dat zij voor de oudere en zieke verslaafden onderdak, opvang en hulp ging bieden, onder het motto: "geef deze mensen een plek en laat ze met rust". De volgende stap was, dat het ook in Rotterdam kwam tot een gemeentelijke BBB-regeling. Toen kreeg een grotere groep ongedocumenteerde mensen meer hulp en ondersteuning. Van gemeentewege. Niet door de kerk. Nu, anno 2020, verschuift de aandacht van de Pauluskerk opnieuw naar een andere groep, die kwetsbaar is: de arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, die vooral na corona, bij duizenden in de problemen zijn, omdat zij hun baan kwijtraken.

Het gesprek komt op de nieuwe kerk, die in juni 2013 in gebruik werd genomen. De openingsweek bood een geweldig mooi programma. Velen maakten kennis met het nieuwe gebouw en het werk van de Pauluskerk.

Kernbegrippen

Dick geeft een overzicht van de kernbegrippen die de nieuwe Pauluskerk moesten gaan vormgeven. "Opvang, hulpverlening zowel maatschappelijk als medisch en levenskracht versterken. Dat laatste is noodzakelijk om het gat te overbruggen tussen uitstroom uit de Pauluskerk naar een normaal leven. Dat betekende voortbouwen op het bestaande. Geen revolutie maar evolutie. Mensen de gelegenheid geven te kiezen wat aansluit bij henzelf: kunst, cultuur, muziek, schrijven, schilderen, taallessen, sport, fietsenwerkplaats en kledinghuis. Helpen is in staat stellen. Vis én hengel geven. Tot slot ook toegang bieden tot de visvijver!"

Met enthousiasme vervolgt Dick: "De Pauluskerk is een unieke kracht. Op één plek brengen we een totaalpakket van dakloos tot en met weer op eigen kracht kunnen functioneren. We bewegen mee met de mensen. Sinds een paar jaar volgt een grote groep een opleiding of training in samenwerking met scholen, ondernemers en andere partijen in de stad. De Pauluskerk is onafhankelijk: financieel, met name van de overheid. De kerk vertrouwt erop dat we dienstbaar en diaconaal bezig blijven voor de stad. Het belang van de mensen die hulp nodig hebben staat voorop. Er is geen dubbele agenda. Men is ook vrij om deel te nemen aan de geloofsgemeenschap binnen de Pauluskerk, alle gezinden zijn welkom. Maar, de Pauluskerk bekeert niet!"

Eerder kwam de problematiek ter sprake van de mensen uit Midden- en Oost-Europa. Twee derde van de daklozen in Rotterdam op dit moment zijn arbeidsmigranten die daar vandaan komen. "Het gaat hier om barmhartigheid en gerechtigheid", vertelt Dick. "De overheid stelde zich eerst terughoudend op, om hulp te verlenen aan die mensen. De Pauluskerk zorgde uit protest als EHBO'er tijdens de afgelopen winterperiode voor noodopvang.

Door onze acties maakte de gemeente de regels voor de toegang veel soepeler. Dat deed de gemeente vervolgens tijdens de 1e coronagolf, van maart tot en met juni. We gaan door met druk op de gemeente houden. De over-

ten, dakloosheid en schuldenproblematiek zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt en waar we de energie van mensen breed in de stad bundelen en richten. Voortdurend moet de aandacht gericht zijn op de stad. Wat is



heid is aan zet. Die is verantwoordelijk voor de opvang van en hulp aan mensen die kwetsbaar zijn. Niet de kerk. We zijn daarom de maatschappelijke acties van de Pauluskerk weer aan het versterken. De dominante elite zal de macht niet vrijwillig afstaan. Dit moet afgedwongen worden. We zullen een schild voor de zwakken moeten blijven. De afgelopen jaren is alles uitgekleeft: mensenrechten, onderwijs, sociale zekerheid, medische zorg. Geld, protocollen, efficiency en procedures voeren de boventoon. Maar, het gaat om de mensen. Daar zal de Pauluskerk ook in de toekomst op moeten blijven hameren."

Hoe ziet Dick die toekomst?

"De rol van de Pauluskerk kan belangrijk blijven in een samenleving met een zich terugtrekkende overheid. Die rol kan bestaan uit het in de modder gaan staan en solidair zijn met de mensen die in de problemen zitten. De discussie daarover in samenleving en politiek bevorderen. De kerk kan ook een platform worden alwaar problemen van arbeidsmigran-

daar aan de hand? Wie zijn de mensen in nood, wat zijn hun noden en wat kunnen we daarin als Pauluskerk, samen met hen, betekenen?" Wat hebben die twaalf jaren van arbeid in de Pauluskerk met Dick zelf gedaan? Dick zegt: "Ik ben erg veranderd door de Pauluskerk. Ik zit minder hoog op de troon. Van al onze bezoekers heb ik veel geleerd. Die mensen die het ondanks alle tegenslagen niet opgeven en er veelal bovenop komen. Die prachtige tekst zegt alles: Overwin het kwade door het goede".

We zijn toe aan het laatste ritueel, dat hoort bij een interview voor Pauluswerk. De foto. Het worden er twee. De eerste in de kamer van Dick, bij de Pelgrimskist, welke is gemaakt door Jan Ebeltsjes. De tweede buiten voor de Pauluskerk, dit ondanks een miezerregentje dat intussen valt.

De redacteur spreekt zijn dank uit richting Dick, voor twaalf jaar onafgebroken plezierige samenwerking in de redactie voor het blad Pauluswerk.

Hans Valkenburg

Bericht van de redactie

Vanaf de start van zijn werkzaamheden bij de Pauluskerk, in 2008, maakte Dick Couvée deel uit van de redactie van het blad Pauluswerk. Nu hij in november 2020 met emeritaat gaat, besloot Dick dat dit ook het goede moment is om te stoppen met zijn werk voor Pauluswerk. Gedurende twaalf jaar schreef Dick het hoofdartikel. Tijdens vergaderingen van de redactie zochten we naar gevarieerde inhoud voor het blad. Met als doel de lezers te informeren over wat er speelt in en rond de Pauluskerk, in samenhang met gebeurtenissen in de stad Rotterdam en de wereld om ons heen. Ieder einde betekent ook een nieuw begin. Voor Dick, die wij in zijn nieuwe levensfase een goede gezondheid en een plezierige tijdsbesteding toewensen. Voor Pauluswerk, wellicht deels een voortgang op de ingeslagen weg, maar mogelijk nieuwe impulsen. De tijd zal het ons leren.

Hans Valkenburg

Activiteiten van Stichting Vrienden van de Pauluskerk

De Vrienden van de Pauluskerk hebben in 2020 diverse activiteiten ondernomen. Tijdens de koude wintermaanden bleek veel vraag te zijn naar warme sokken. Met een snelle actie heeft de stichting zo'n 100 paar sokken gekocht en aan bezoekers uitgedeeld. Daarnaast is een broodsnijmachine aangeschaft. Misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar voorheen werd al het brood met de hand gesneden. Om het verzorgen van de broodmaaltijden te vergemakkelijken, is de machine aangeschaft.

Voor de bezoekers van de Pauluskerk werd tijdens de Paasdagen voor 100 personen een uitgebreid Paaslunchpakket verzorgd. Voor veel bezoekers was dit een welkome en heerlijke verrassing. De voormalig rokersruimte van het Open Huis krijgt een nieuwe bestemming en de Vrienden hebben bijgedragen aan het onderzoeken van de mogelijkheden. Tot slot heeft de stichting in juni een bijdrage geleverd voor de aanschaf van noodpakketten in het kader van Wereldvluchtelingendag en is een grote donatie gedaan ter ondersteuning van het daklozenwerk.

Het jaarlijkse uitstapje, dat voor een groot deel door de Vrienden bekostigd wordt, moet helaas naar een later tijdstip verplaatst worden vanwege het coronavirus.

Bestuur Stichting Vrienden van de Pauluskerk



Steun de Pauluskerk

Als u het werk van de Pauluskerk wilt steunen, kunt u een bijdrage storten op een van de onderstaande banknummers:

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk:
NL36 TRIO 0338 7521 02

Commissie van Bijstand Pauluskerk:
NL30 INGB 0005 5661 16

Stichting Vrienden van de Pauluskerk:
NL11 TRIO 0379 4879 93

Pauluskerk Vluchtelingenwerk:
NL59 TRIO 0391 2279 12



Zit hier weer met m'n pen.

*Kan er niets aan doen,
want ik ben wie ik ben.*

*Schrijven en dichten
om de geest te verlichten;
ga mezelf te buiten,
terwijl de vogeltjes fluiten.*

Nu met een mondkap wat ik er van snap!

*Als enige vent,
met om me heen drie pratende vrouwen,
is wel een basis om een gedicht op te bouwen.*

Corona is de laatste tijd erg in trek...

*Een flesje Coronabier lijkt me
bij tijd en wijlen nog lang niet zo gek!*

*Maar vooral dat mondkapje speelt me parten:
Overall ben je verplicht om zo'n ding om te hebben,
zonder de boel te tarten.*

*Voel me net een Chinees in Beijing of Peking.
Vanwege de luchtvervuiling dragen ze zo'n ding.
Covid-19 heeft geleid tot veel doden.*

*Het wordt nu wat minder en raakt uit de mode.
Tenminste, in Nederland is dat wel een beetje het geval.
Vanwege al die regels is de boel hier in verval,
maar het aantal doden minder in getal.*

*Door angst om elkaar te besmetten,
heeft men besloten alles
tot anderhalve meter af te zetten.*

*Dit zal nog wel een tijdje zo duren,
want dit virus heeft zoals bekend, rare kuren.*

Vooral oudere mensen krijgen het hard te verduren.

*En Rutte mag het land besturen:
Regeltje hier en regeltje daar
en alles komt dik voor elkaar.*

*Er is geen koffie en dus eindig ik dit bericht.
Dit is een Coronavirusbericht,
samengevat in een gedicht.*

Janneman

Noodhulp en voedselpakketten

De Coronacrisis drijft veel mensen nog dieper de armoede in. Ook in Rotterdam. Mensen die toch al kwetsbaar waren worden extra hard getroffen. Veel van hen werken aan 'de onderkant van de arbeidsmarkt', in onzekere, tijdelijke flex- of 0-urencontracten. Of ze doen laaggeschoold, zwart werk, als schoonmaker in de horeca, of als oppas bij mensen thuis. Een schaduwconomie van onzeker en slecht betaald werk, die niettemin flink bijdraagt aan 'onze' welvaart. Juist deze banen zijn tijdens de crisis op grote schaal weggevallen.

Mensen vallen door het vangnet heen

Een vangnet is er lang niet voor iedereen. Arbeidsmigranten bijvoorbeeld verliezen vaak met hun werk ook hun kamer of woning. Geen werk, geen woning, geen geld, maar ook geen hulp, want arbeidsmigranten zijn 'niet-rechthebbend'. Inmiddels slapen zeker 200 van hen in Rotterdam op straat, vooral mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ook de mensen zonder geldige verblijfspapieren zijn uitermate kwetsbaar. Dat zijn er in

toenemen, evenals de kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk. De Pauluskerk gaat daarom structureel voedselpakketten uitdelen.

Voedselpakketten

De voedselpakketten zijn bestemd voor alle Rotterdammers die niet bij de Voedselbank terecht kunnen. Omdat zij 'niet-rechthebbend' zijn, zoals de arbeidsmigranten en de mensen zonder verblijfspapieren. Of omdat hun inkomen op papier veel hoger is dan in de praktijk,



Rotterdam 10.000 tot 15.000. Onder hen gezinnen met kinderen. Ook voor hen is er geen hulp, want wie geen papieren heeft krijgt geen overheidssteun. Veel mensen leven een marginaal bestaan. Ze komen rond van enkele tientjes per maand, volledig afhankelijk van de goodwill van anderen. Er is nood aan van alles, aan geld om de huur te betalen en aan voedsel.

Groeiende nood

Om de aandacht te vestigen op deze kwetsbare groepen in de stad en om mensen te helpen organiseerde de Pauluskerk rondom Wereldvluchtelingendag - in juni - een 'onthamsteractie', waarbij Rotterdammers voedsel naar de kerk brachten of geld doneerden. Daarmee konden we mensen in Coronatijd steunen met voedselpakketten. De actie was succesvol, maar er is meer nodig. De nood zal de komende jaren naar verwachting alleen maar verder

waardoor zij niet in aanmerking komen voor reguliere voedselhulp. Veel Rotterdammers hebben daarmee te maken, bijvoorbeeld omdat aflossing op schulden niet wordt meegeteld.

Helpen onder protest

Voedselpakketten uitdelen zou niet nodig moeten zijn. Als we eerlijk delen in de welvaart en als we mensen voldoende middelen en mogelijkheden geven om in hun eigen bestaan te voorzien, dan hoeft er geen armoede en honger te zijn. En waar mensen het niet redden, zou de overheid moeten helpen. We verstrekken de voedselpakketten daarom 'onder protest'. We maken ons met de mensen in kwestie sterk voor structurele maatschappelijke verandering. Bijvoorbeeld door de positie van daklozen, arbeidsmigranten en ongedocumenteerden aan de kaak te stellen en op



te komen voor hun rechten. Maar ook door iets te doen aan de armoede in de stad, met de oprichting van de inmiddels zelfstandige stichting Warm Rotterdam. Met de verstrekking van voedselpakketten willen we niet alleen mensen concreet helpen, maar ook een groot maatschappelijk onrecht aan de orde stellen, samen met de mensen om wie het gaat.

Wat kunt u doen?

Voor het verstrekken van voedselpakketten zoekt de Pauluskerk structureel steun van betrokken Rotterdammers, zowel particulieren als bedrijven.

Doneren in natura

U kunt houdbaar voedsel naar de Pauluskerk brengen. Rijst, pasta, couscous, linzen, blikken groenten (tomaat), gedroogd fruit, koffie, thee, noten, olie om te koken, shampoo, handzeep, of tandpasta. Vers fruit en zuivelproducten kunnen wij niet bewaren. Wij nemen wekelijks spullen in ontvangst.

Geld doneren

U kunt ook geld doneren. We hebben een voordelige deal met een leverancier, dus uw bijdrage wordt goed besteed. Elk bedrag is welkom.

Hartelijke groeten, Ester Segers
maatschappelijke actie en communicatie
Pauluskerk Rotterdam
(010) 411 8132
www.pauluskerkrotterdam.nl



afbeelding:
Marcha van den Hurk

Black lives matters

Eerst de Coronashit en toen werd George Loyd vermoord... Voor de zoveelste keer door politiegeweld. Natuurlijk volgde daarop grote verontwaardiging over de hele wereld. Ik ging nadenken over die agent die zijn knie op de nek van George had gezet. Over het feit dat hij smeekte: "I can't breathe!" Waarom handelde die agent niet?

Waarom haatte hij die zwarte man zo? Ik wou het weten. Ik weet natuurlijk wel dat racisme diep in ons systeem zit, maar dat het zo erg was, wist ik niet. Na het bekijken van filmpjes op youtube en van de documentaire 13th is het mij duidelijker geworden: Dat er in wezen niets veranderd is. Neem de slavernij... Slavernij is zo oud als de mensheid. In Amerika kwamen de slaven vrij in 1863. Volgens de grondwet was iedereen een vrij man, behalve criminelen. Maar, ook na de afschaffing was men niet vrij: Omdat de slaven hun werk niet meer deden, werd een donker persoon al gauw als crimineel gezien. Ze werden opgepakt en moesten dwangarbeid doen... Hetzelfde werk wat zij voorheen als slaven deden! Hoe onrechtvaardig was dat!



Ik ben ook gaan demonstreren bij de Erasmusbrug. Er waren vooral veel jonge mensen. Je voelde het verdriet, de onmacht. Ik denk dat als iedereen, blank en zwart, zich meer zou verdiepen in elkaars geschiedenis, er meer begrip zou zijn en meer bewustwording van wat diep in ons systeem zit en dat dat systeem niet klopt.

In 1915 werd er een stomme film uitgebracht: 'The birth of nation.' Het was een groot succes; er stonden rijen mensen. In die film werd de zwarte mens als een gevaar afgebeeld, een crimineel; er werd ook een kruis verbrand. Door die film werd de Ku Klux Klan weer groot! Vreselijke acties waren het gevolg. Dat een film zoveel invloed kan hebben en dat de propaganda de mensen zo kan opzetten tegen elkaar!

Racisme, wegkijken kan niet meer.

Liesbeth

ACTIVITEITEN PAULUSKERK

voor actuele informatie zie:
www.pauluskerkrotterdam.nl

Open Huis

Iedere dag van de week → 9:00 - 21:00 uur

Open Atelier

Maandag en donderdag → 13:30 - 16:30 uur

Medische dienst

 (uitsluitend op afspraak)

Voor het maken van een afspraak:

Tel. 010 - 413 56 00

Eethuis

Maandag t/m vrijdag → 17:00 - 18.00 uur

Vluchtelingenspreekuur

Iedere dinsdag → vanaf 11.00 - 17.00 uur

Iedere donderdag → vanaf 10.00 - 21.00 uur

Maatschappelijk werk spreekuur

Iedere dinsdag → van 9.30 - 15.30 uur

Iedere donderdag → van 9.30 - 15.00 uur

Kledinghuis

 Dinsdag, donderdag en vrijdag

→ 9:00 - 16.00 uur

Fietsenwerkplaats

 Maandag, woensdag en vrijdag

→ 10:00 - 15.00 uur

Kapper

 Woensdag → 10.00 - 12.30 uur

Schrijverscafé

 Iedere woensdag

→ 11:00 - 12.00 uur

Welkomstbalie

Alle werkdagen → 9.00 - 16.30 uur

Gitaarles

Iedere dinsdag → 19:00 - 20.30 uur

Taallessen

 (www.pauluskerkrotterdam.nl)

Muziekavond

 (www.pauluskerkrotterdam.nl)

Avondgebed

Iedere vrijdagavond → 20:00- 20.45 uur

Kerkcafé

Iedere werkdag → 12:00 - 13:00 uur

Kerkdienst

Elke 1e zondag van de maand → 10:30 uur

Begeleide stilteviering

Elke 2e zondag van de maand → 10:30 uur

Kerkdienst met aandacht voor kunst en cultuur

Elke 4e zondag van de maand → 10:30 uur

Wake bij detentiecentrum Rotterdam

Elke 1e zondag van de maand

→ 16:00 - 17:00 uur

Bezoekadres Pauluskerk:

Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam.

COLOFON

Pauluswerk beschrijft activiteiten van de Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden en belangstellenden van de Pauluskerk.

Pauluswerk beschrijft activiteiten van de Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden en belangstellenden van de Pauluskerk.

Pauluswerk beschrijft activiteiten van de Pauluskerk en is bedoeld voor leden, vrienden en belangstellenden van de Pauluskerk.

REDACTIE

Dick Couvée en Hans Valkenburg.
Het eerstvolgende nummer verschijnt februari 2021. Reacties, mededelingen en bijdragen voor dit nummer kunnen tot uiterlijk 24 januari 2021 gestuurd worden naar: Stichting Samen 010, Hang 7, 3011 GG Rotterdam
T.: 010 - 466 67 22, e-mail: info@samen010.nl
Plaatsing is ter beoordeling aan de redactie.
Vormgeving: Studio Voetnoot, Utrecht
Druk: Drukkerij Kapsenberg van Waesberge, Rotterdam