

**Mei 2020**

**Programma**  
**Diaconaal Centrum**

**Pauluskerk**



## **Uit onze hengsels gelicht**

door Dick Couvée

Corona. Veel anders dan dat woord en alles wat daarmee samenhangt horen we niet in deze tijd. En daar is ook reden toe. Dagelijks volgen we hoe het virus onder ons huishoudt. In de kille cijfers van het almaar oplopende aantal doden en de ziekenhuis- en intensive-care-opnames in het land. Cijfers waarachter pijn, leed, onzekerheid, ziekte en dood schuilgaan. Voor de mensen in kwestie, voor nabestaanden, voor de kring van familie, vrienden en bekenden. Tegelijk laat corona ons allerlei kanten van ons leven en samenleven zien, die we tot nu toe niet zagen of konden zien. De lucht die wij inademen is veel schoner, het water in onze kanalen en sloten is veel helderder, de rust en stilte in de openbare ruimte zijn weldadig. Het 24-uurs-gejakker op de autosnelwegen is aanzienlijk gekrompen, de lucht is zonder vliegtuiglawaai en witte strepen. We zijn veel meer op elkaar aangewezen en hebben meer tijd voor elkaar. Overal wordt gelopen, gefietst, gesport. Skaten is weer hele-

maal in. In buurten en wijken ontstaat een nieuw soort solidariteit, ook met onbekenden. De markt, die altijd zogenaamd alles kon, blijkt zeer kwetsbaar, in ieder geval volgens zeggen, en helemaal niet alles te kunnen en zeker niet te doen. Overheidsdiensten, die tot heil der natie zoveel mogelijk moesten worden ingekrompen, blijken essentieel en onmisbaar voor het bestrijden van het virus en dus voor ons allemaal. Wij allemaal, heel onze samenleving is uit haar normale hengsels gelicht en zet de dingen in een ander licht en perspectief. Ik realiseer me alle leed en verdriet, die corona voor mensen onder ons veroorzaakt, ook mensen dichtbij. Ik moet er niet aan denken, dat het virus over mij of de mensen die mij lief zijn vaardig wordt. Tegelijk zou corona ook kunnen uitpakken als een soort “blessing in disguise”. Op het moment, dat we deze crisis, die niemand heeft gewild en die je niemand toewent, goed “gebruiken”. En dus niet met z’n allen, hup, “business as usual”, zodra

**Overwin het kwade door het goede**

dat maar weer even kan. Maar met elkaar de tijd nemen voor reflectie en gesprek over de wezenlijke zaken. Dat is iets heel anders dan ervoor zorgen, dat de economie weer draait. Wat vinden wij met elkaar nu echt van belang? Stilte, rust, aandacht, zorg voor elkaar. En hoe gaan wij dat dan met elkaar organiseren? En hoe gaan overheid en bedrijfsleven bijdragen aan dat nieuwe “wij”, in plaats van andersom? Het gaat dus misschien wel meer dan ooit om “amor mundi”, onze liefde voor de wereld en elkaar. In plaats van om onze liefde voor het geld.

*PS*

De Pauluskerk staat nog steeds in de “waakvlamstand”. We denken na over hoe de Pauluskerk er moet uitzien, als de coronamaatregelen geleidelijk aan weer worden opgeheven. Ik ben zeer erkentelijk voor de inzet van al die mensen in de Pauluskerk: hulpverleners, koster, vrijwilligers, die ervoor zorgen, dat we ons werk voor de meest kwetsbaren kunnen blijven doen, ook onder corona-omstandigheden.

---

## **Online kerkdiensten Pauluskerk**

Ook in mei vinden de kerkdiensten en avondgebeden van de Pauluskerk online plaats, in verband met Corona. Op 20 mei maakt de overheid bekend of en welke maatregelen versoepeld zullen worden, als dat duidelijk is kunnen wij bepalen wat het gevolg is voor de kerkdiensten (en de overige activiteiten in de Pauluskerk), en of deze weer gewoon in de Kerkzaal kunnen plaatsvinden.

## **Diensten**

In de maand mei zijn er zoals gebruikelijk verschillende diensten en voorgangers. De diensten en het avondgebed zijn te beluisteren op de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). U klikt daar op de provincie Zuid-Holland, daarna gaat u naar de plaats ‘Rotterdam’. De Pauluskerk verschijnt dan in de overzichtslijst van kerken. Als u op ‘Pauluskerk’ klikt krijgt u een overzicht van alle diensten (en avondgebeden). U komt rechtstreeks bij de Pauluskerk via deze url: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam>

---

## Online kerkdiensten

---

**zondag 3 mei, 10:30 uur, voorganger: ds. Dick Couvée**

---

**zondag 10 mei, 10:30 uur, voorganger: Huub de Weerd**

---

**zondag 17 mei, 16:30 uur, voorganger: Jan Blankers**

---

**zondag 24 mei, 10:30 uur, voorganger: Hans Visser**

---

**zondag 31 mei, 10:30 uur, voorganger: ds. Dick Couvée - **Pinksteren****

---

## Avondgebed

---

**vrijdag 1 mei, 20:00 uur, voorganger: Dick Couvée**

---

**vrijdag 8 mei, 20:00 uur, voorganger: Co Elshout**

---

**vrijdag 15 mei, 20:00 uur, voorganger: Jan Blankers**

---

**vrijdag 22 mei, 20:00 uur, voorganger: Jan Blankers**

---

**vrijdag 29 mei, 20:00 uur, voorganger: Jan Blankers**

---

## Contact met de commissie van bijstand

Als u ziek thuis bent, of in het ziekenhuis ligt, hoort de commissie van bijstand graag van u. We kunnen dan kijken of u behoefte heeft aan een gesprek, en wat we verder voor u kunnen betekenen. Als er iemand in onze gemeenschap iets ernstigs overkomt, of komt te overlijden, kunt u dat laten weten. Ook als u over andere dingen een gesprek wil kunt u de commissie van bijstand natuurlijk bellen: Jan Blankers telefoon: (06) 10132589, e-mail: janblankers@yahoo.com, of Sjany Middelkoop, telefoon: (06) 2612 4323, e-mail: sjanymiddelkoop@pauluskerkrotterdam.nl

**De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: <https://www.pauluskerkrotterdam.nl/directe-hulp-act/>**

---

**Pauluskerk Rotterdam  
Mauritsweg 20  
3012 JR Rotterdam**

info@pauluskerkrotterdam.nl  
www.pauluskerkrotterdam.nl

kosterij, tel. (010) 411 81 32

secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

[www.pauluskerkrotterdam.nl](http://www.pauluskerkrotterdam.nl)