

Februari 2020

Programma
Diaconaal Centrum

Pauluskerk



Zorgplicht. Naar een “warme” winterregeling

door Dick Couvée

Kort geleden is de Pauluskerk begonnen extra slaapmogelijkheid te bieden voor de mensen die 's nachts op straat moeten zijn tijdens de koude nachten in deze winterperiode. Op het kerkplein bieden we mensen tussen elf uur 's avonds en half acht 's ochtends een slaapplek: warm, geen wind en regen, eten en drinken, matje of stoel, en een douchemogelijkheid. Heel sober, dus, maar in ieder geval beter dan in de kou op straat. Tijdens de eerste nachten dat we open waren maakten tussen de 30 en 40 mensen daarvan gebruik. Mensen die vaak dood en doodmoe waren en dankbaar voor de mogelijkheid en voor een beetje zorg en aandacht voor hen.

We voeren ook actie¹. Mee aanleiding voor onze nachtelijke openstelling is de zogenaamde winterregeling. Die winterregeling is een gezamenlijk instrument van de vier grote gemeenten. Daarmee bieden zij in de winterperiode opvang bieden aan iedereen die op straat is op die momenten, dat het 's nachts koud is. Koud = het vriest. Lees: minder dan nul graden. Via een ingewikkelde berekening wordt keurig ambtelijk bepaald wat “minder dan nul” is. Men houdt rekening met temperatuur, maar ook met gevoelstemperatuur, wind en regen etc. In gezamenlijkheid besluit men in het licht van de weersvoorspel-

lingen de winterregeling al of niet van kracht te laten zijn en dan in alle vier steden tegelijk. Is de winterregeling van kracht dan gelden de normale regels van toelating voor opvang niet: iedereen op straat heeft toegang, ook de mensen uit Midden- en Oost-Europa bijvoorbeeld. Zij hebben normaal geen recht op opvang.

De winterregeling is op zichzelf een groot goed. Een voorbeeld van overheden die hun zorgplicht serieus nemen voor mensen die kwetsbaar zijn. Alleen de opzet en uitvoering ervan zijn ons al jaren een doorn in het oog. Om drie redenen. Het is dit seizoen al een paar maal voorgekomen, dat het wel degelijk vroom en de winterregeling niet van kracht was. Dat kan dus niet. Natuurlijk is het weer voorspellen lastig, maar dan nog. Bovendien heeft de regeling een “aan-uit”-karakter. Is het onder nul, dan “aan”. Boven nul, dan “uit”. Tot wel 10 keer per winterseizoen aan-uit. Dat is nogal verwarrend voor de mensen die op straat zijn, met wie het om die reden toch al lastig communiceren is. Het is ook lastig voor de hulpinstellingen en hun medewerkers. Iedere keer moeten (extra) mensen opdraven en vervolgens weer niet. Maar het belangrijkste is wel dit. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik denk heel vaak in de winterperiode ook bij tempe-

¹ Volg de Pauluskerkwebsite en social media

Overwin het kwade door het goede

raturen boven nul, jeetje, wat ben ik blij, dat ik vannacht niet op straat hoeft te zijn. Stel je voor, dat je nu op straat bent!

Om al die redenen pleiten we vanuit de Pauluskerk al jaren voor een andere winterregeling. "Warm". In plaats van "koud". Gewoon met elkaar afspraken: het is koud van 1 november tot en met 31 maart, dus open met de deuren. Als je de capaciteit aan bedden in de huidige aan-uit-opzet beschikbaar kunt houden – het gaat om zo'n 200 extra plaatsen in Rotterdam –, dan kan dat ook van november tot maart. Dat doe je gewoon voor de mensen die kwetsbaar zijn en op straat. Erg ingewikkeld kan dat niet zijn. De hulporganisaties zijn van harte bereid om er aan mee te werken, volgens mij.

Volgens de Grondwet heeft de overheid een zorgplicht voor haar burgers, op allerlei terrein, de zogenaamde "voorwerpen van zorg". Bijvoorbeeld de zorg voor de bestaanszekerheid, de sociale zekerheid en de volksgezondheid van mensen. Steeds meer wordt die zorgplicht een papieren tijger. Alle maatschappelijke protest ten spijt. De Nationale Ombudsman voert een campagne op zijn website onder de titel "Omdat de

overheid er voor de burger is" en "Omdat er geen mensen buiten de boort mogen vallen". De rechter moet er zelfs aan te pas komen en er is een heel Urgenda-proces voor nodig om de overheid te herinneren aan wat haar basistaak is, volgens de Hoge Raad: "Op de Staat rust op grond van artikel 2 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) de positieve verplichting om het leven van burgers binnen zijn rechtsmacht te beschermen (...)". De plicht tot zorg door de overheid wordt vandaag de dag steeds verder uitgekleeft met allerlei economische en financiële argumenten en verkocht onder het mom van zelfredzaamheid en participatie. Een grote groep mensen is helemaal niet zelfredzaam en participatie kent duidelijk grenzen. Het wordt hoog tijd, dat we met elkaar op alle mogelijke manieren "onze" overheid duidelijk maken waartoe zij op aarde is. Overheid: zorg! Daartoe zijt gij op aarde. Dat is uw (grond)wettelijke en ook internationaal verankerde plicht. Onverkort. En dan al helemaal voor de mensen die op straat zijn. Om te beginnen een zorgzame, "warme" winterregeling dus en een beetje voortvarend graag.

<i>Kerkdiensten</i>	Zondag 2 februari	10.30 uur
	Voorganger ds. Dick Couvée	
	Zondag 9 februari	10:30 uur
	Stiltdienst o.l.v. Huub de Weerd	
	Zondag 16 februari	16:30 uur
	Kerkdienst met maaltijd in het Stiltecentrum, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep. (Opgeven is niet nodig.)	
	Zondag 23 februari	10:30 uur
	Gastvoorganger Co Elshout. Aandacht voor kunst en cultuur.	
	Elke vrijdagavond	20:00 uur
	Avondgebed, o.l.v. voorgangers uit de pastoraatsgroep	
<i>Open Huis</i>	Iedere dag	09:00 - 16:30 en 17:30 - 21:00 uur
	De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terecht kunnen. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	

<i>Welkomstbalie (bij de ingang)</i>	Iedere werkdag Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	09:00 - 16:30 uur
<i>Kerkcafé</i>	Maandag t/m vrijdag	12:00 - 13:00 uur
<i>Eethuis</i>	Iedere doordeweekse dag (maandag t/m vrijdag)	17:00 - 18:00 uur
<i>Lunchroom</i>	Maandag t/m vrijdag ...én op zaterdag! In de lunchroom kan iedereen terecht voor koffie, thee en een lekkere lunch.	09:00 - 16:00 uur 10:00 - 15:00 uur
<i>Fietsenwerkplaats</i>	Maandag, woensdag en vrijdag Voor alle kleine reparaties aan de fiets.	10:00 - 15:00 uur
<i>Kledinghuis</i>	Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag Kleding te koop voor een klein prijsje.	09:00 - 16:00 uur
<i>Kapper</i>	Elke woensdagochtend Gratis knipbeurt.	10:00 - 12:30 uur
<i>Naaiatelier</i>	Maandag 10 en 24 februari Laat je kleding verstellen of maak mooie nieuwe dingen van (gebruikte) stoffen.	13:30 - 16:00 uur
<i>Taallessen</i>	Maandag: Nederlands (beginners en gevorderden) Dinsdag: Nederlands (gevorderden) Woensdag: Engels (gevorderden) Donderdag: Nederlands (gevorderden), Engels (beginners), Spaans	voor tijden: kijk op de website
<i>Open Atelier</i>	Maandag en donderdag Maandag met Marcha van den Hurk en donderdag met Ilse van der Laan.	13:30 - 16:30 uur
<i>Schrijverscafé</i>	Iedere woensdag met Lies van Bommel	11:00 - 12:00 uur
<i>Gitaarles</i>	Iedere dinsdag Jaime Nanoha geeft gitaarles aan iedereen die graag gitaar wil leren spelen of dit al (een beetje) kan. Er zijn gitaren aanwezig. Gratis toegang.	19:00 - 20:30 uur
<i>Zanggroep</i>	Elke woensdagmiddag Ed Versloot zingt met ons pop, rock en ballads in 't Engels en Nederlands, en Hollandse liedjes. Iedereen kan meedoen en een liedje meebrengen.	14:00 - 15:30 uur
<i>Percussieles</i>	Iedere woensdag Adrian geeft percussielessen aan iedereen die dit leuk vindt. Er zijn trommels aanwezig. Toegang is gratis.	19:00 - 20:30 uur
<i>Leerhuis</i>	Donderdag 13 februari Sjabbat Wajerá ('En hij verscheen'), sidra Gen. 18:1 - 22:24, haftara 2 Kon. 4:1-37 - Elisa en de Sunamitische	19:25 - 21:25 uur
<i>Muziekavond</i>	Donderdag 13 februari M.m.v. Regien Boerrigter (piano) en Jan Blankers (orgel). Zij brengen muziek ten gehore van o.a. Heinrich Hoffmann en Johann Sebastian Bach.	19:30 uur
<i>Filmavond</i>	Dinsdag 25 februari Gezellig samen film kijken met een hapje en een drankje. Filmtitel wordt later bekendgemaakt. Iedereen van harte welkom!	18:30 uur
<i>Seniorenconvent</i>	Woensdag 26 februari Ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant van de haven van Rotterdam, komt het e.e.a. over haar werk vertellen.	10:30 uur

<i>Mindfulness</i>	ledere donderdag in het Stiltecentrum Mindfulness betekent: je aandacht richten op hetgeen er nu is, zonder erover te oordelen. Iedereen is welkom!	13:00 - 14:30 uur
<i>Yogales</i>	ledere vrijdag in het Stiltecentrum	09:30 - 10:30 uur
<i>Sportactiviteiten</i>	ledere zondag	13:00 - 14:00 uur

Woensdag 5 februari: bijeenkomst Israël en Palestina-reis

Inloop vanaf 19:00 uur. Programma van 19:30 - 20:30 uur op het Kerplein van de Pauluskerk

Dick Couvéé, Wim Nottroth en Jan van den Bos bezochten in november Israël en Palestina, om de banden met de Lutherse kerk en de school van Beit Sahour in de bezette Westbank weer aan te halen. Met beelden en verhalen laten zij zien welke situatie zij aantroffen en hoe - ondanks de zware omstandigheden - mensen blijven zoeken naar een vreedzame uitweg.

Maandag 17 februari: Willem Schinkel en Rogier van Reekum

Willem Schinkel (hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit) en Rogier van Reekum (universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) schreven het boek 'Theorie van de Kraal'. De kraal is het principe van omheining en van exploitatie van de mens en de aarde. Een leven met minder geweld vraagt om een politiek van revolutionaire liefde. Tijdens deze avond gaan Willem en Rogier in gesprek, met u. Inloop met koffie en thee: 19:00 uur. Start programma: 19:30 uur (met borrel na afloop). Sluiting Pauluskerk: 21:00 uur.

Zaterdag 29 februari: Paulus Podium

Inloop vanaf 18:45 uur. Het programma start om 19:00 uur op het Kerplein van de Pauluskerk

Paulus Podium is een plek waar verhalen van bezoekers en andere Rotterdammers neerstrijken. Ritme, snaarspel, spoken word, schilderij of dans, een spontane jamsessie of een weldoordacht gedicht; alles is mogelijk! Dick Gebuys gaat in gesprek met schrijver en universitair docent Fouad Laroui. Kom kijken en luisteren en laat je inspireren.

Wil jij meedoen? Stuur een mailtje naar: steffgeelen@pauluskerkrotterdam.nl.

De vaste roosters van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website:

www.pauluskerkrotterdam.nl/ik-heb-hulp-nodig/

Pauluskerk Rotterdam • Mauritsweg 20 • 3012 JR Rotterdam

kosterij, tel. (010) 411 81 32 • secretariaat (bij Samen 010), tel. (010) 466 67 22

info@pauluskerkrotterdam.nl • www.pauluskerkrotterdam.nl

IBAN: NL36 TRIO 0338 7521 02, t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk